

Moge hij nu rusten in de palm van Gods hand.



Gedenken we biddend de ziel van

DE HEER

**David Leopold Ghislain
DESOMER**

echtgenoot van **Mevrouw Denise DELSOIR**

geboren te Zulzeke op 24 april 1913
en overleden te Berchem op 7 september 1990
gesterkt door het ziekensacrament.

Oudstrijder 1940-1945 - krijgsgevangene
Bestuurslid van de vrije gepensioneerdenvbond
Berchem.

Lid van het zangkoor Eekhoorn.

Na een jaar van last en ziekte is deze dierbare man
vlug van ons heengegaan en zeker ook te vroeg
voor zijn geliefde vrouw, familie, buren en vrienden.
Want hij was een ingoed mens, iemand om
van te houden, en daarom was hij ook een
gelukkig mens.

De wederzijdse liefde tussen hem en zijn goede
vrouw was een voorbeeld voor allen. De liefde door
zijn werk was groot en niets ontzag hij zich opdat
ze het samen goed zouden hebben. Ook familie
en vrienden mochten steeds aan zijn deur komen
aankloppen om hulp, troost, bemoediging.

Hij was vooral een moedig mens in de zwarte
dagen, die ook een heel stuk van zijn leven
waren : oorlog, krijgsgevangenschap, zijn ziekte,
zijn sterven : dat heeft hij allemaal met moed ge-
dragen.

Hij was ook een sociaal mens : zijn inzet voor het
koor en de bond van gepensioneerden zijn er een
paar voorbeelden van. Hij was ook een gelovig
man : uit gebed en zondagsmis haalde hij de
kracht om zich ook in moeilijke dagen gelukkig te
voelen.

Veel heeft hij gegeven, veel heeft hij gekregen aan
liefde, zorg, oppas; zo heeft hij ook het geluk
mogen kennen thuis te mogen sterven.

Om zijn schoon en moedig leven zal de Heer hem
nu graag opnemen in Zijn eeuwige vreugde.

Denise DELSOIR,
De families DESOMER-VERDONCKT en
DELSOIR-LIEVYNS

danken U voor uw gebed
en de deelname in hun rouw.