

Dankbaar aandenken aan



EERWAARDE HEER

# André Detand

zoon van wijlen

Jean-Baptist en Cesarine Detand - Ternoot

geboren te Oubraker op 7 augustus 1931 en  
godvruchtig overleden te Oubraker op 30 mei 2010  
gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.

Priester gewijd 26 mei 1956

Onderpastoor in Delftinge vanaf 1956

Onderpastoor in Ruijten vanaf 1959

Onderpastoor in Sint-Maria-Lierde vanaf 1963

Onderpastoor in Eine vanaf 1967

Pastoor in Steenhuize vanaf 1979

Pastoor in Oudenaarde (Sint-Jozef) vanaf 1983

Pastoor in Eine en Mullem vanaf 1995

Pastoor in Eine en Heurne vanaf 1998

Aalmoezenier in het Sint-Franciscustehuis  
te Oubraker vanaf 2001

De familie dankt u voor  
uw medeleven bij zijn heengaan.

Hierna

Wanneer mijn werk gedaan zal zijn,  
mijn adem stil, mijn ogen dicht,  
geneest mij van de laatste pijn  
dit nooit verloren vergezicht.

Er leeft een God, die alles schiep  
wat zichtbaar en onzichtbaar is,  
die mij tot zijn aanschouwing riep  
uit ondoorgrondbare duisternis.

Vooraf getekend loopt zijn pad  
dwars tegen mijn begeerten in,  
doch die ik 't liefst heb liefgehad,  
gaf aan mijn heil zijn eerste begin.

Anton van Duinkerken

De namis zal opgedragen worden  
op zondag 27 juni 2010 om 9 uur in  
parochiekerk Sint-Martinus te Oubraker.

Uitvaartbegeleiding Stefaan - Drukkerij Surdiacourt