

«Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in
Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven»

†

Gedenk in vroomheid

DE HEER

DE TANT Arthur

weduwnaar van Mevrouw

Wijnant Julia

geboren te Nederhasselt op 21 oktober
1896 en godvruchtig overleden te Aalst
in de O.L.V. kliniek op 6 januari 1975,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der
stervenden.

Oudstrijder - Krijsgévangene 40 - 45

Wij geloven Heer, dat als wij hier op aarde
deelhebben aan uw Kruis en Lijden, wij ook
zullen deelhebben in uw heerlijkheid en glorie.

Dat geloof en dat vertrouwen op U, Heer,
heeft de dierbare overledene de moed gegeven
zijn leven reeds nu aan U terug te geven, en
te hopen dat dit slechts 'n overgang is naar
'n betere toekomst, waar geen lijden noch tranen
meer zijn.

Duurbare kinderen, kleinkinderen, familieleden
en vrienden ons afscheid is niet definitief maar
slechts tijdelijk.

Blijft mij steeds in uwe gebeden gedenken.

Voor de blijken van kristene deel-
neming bij het afsterven van hem die
ons zo dierbaar was danken U innig :

**De familiën DE TANT, WIJNANT,
BEAZAR en DE TROGH**

Begr. DE POORTER, A. De Brabanterstr. 42
en Rodenbachstraat 13 Denderleeuw
Drukkerij DE BRUYN Denderleeuw