

De mens en weet vandage niet
wat morgen hem zal brengen...
noch hoe, noch waar, de felle dood
hem in de weg zal springen...

(G.G.)



IN DE VREDE VAN CHRISTUS RUSTE
DE HEER

CHARLES DE TANT

Automerkvertegenwoordiger

echtgenoot van Mevrouw
CAMILLA VAN SCHOORS

geboren te Appelterre op 26 mei 1925 en overleden in de leeftijd van 60 jaar aan de gevolgen van een zwaar verkeersongeval in het AZ te Gent op 1 december 1985 (om 22.35 u.).

Midden deze adventstijd roept het evangelie ons op ons klaar te maken voor de komst van de Heer met Kerstmis, maar tevens worden wij gewaarschuwd « wees waakzaam en reisvaardig, want de Heer komt op het uur waarop gij het niet verwacht ».

Weer staat een diepbedroefde familie rondom een geliefde dode, weer ontsteeg een goede echtgenoot en vader, die volgens menselijke berekening nog verscheidene jaren tegoed had, op dit aardse land, om te gaan naar God, waar rust is, geluk en eeuwige vrede.

Vijf weken lang heeft hij met een niet aflatende wilskracht en doorzetting gestreden, om bij ons te kunnen blijven. Wij volgden zijn strijd met wisselende gevoelens van hoop en vertwijfeling... « Zou ik het kunnen halen ? » waren de vragen die bij hem en bij ons die hem dierbaar waren

oprezen. Tenslotte bleek het een ongelijke strijd te zijn en heeft de dood het gehaald.

Ons menselijk verstand staat stil bij zo'n gebeuren en is niet bij machte deze uiterste beproeving te begrijpen, laat staan ze te verwerken.

Hij laat aan wie hem gekend heeft de gedachtenis na een bekwaam en vooruitstrevend garagist te zijn geweest die zijn brood niet in ledigheid heeft geëten. IJverig was hij in het goede en steeds tot dienst bereid.

Wij danken U Heer God voor deze mens die ons zo nabij en dierbaar was en die nu, zo onvoorzien, is weggevallen uit deze wereld.

Wij danken U voor alle vriendschap die van hem is uitgegaan en voor het werk van zijn handen.

Wij danken U omdat hij voor ons en ieder die hem gekend heeft een mens was om van te houden.

Hebt dank, mijn goede echtgenote, kinderen en kleinkinderen voor al de genegenheid, liefde en begrip die ik bij u altijd heb mogen vinden. En gij allen, familie, vrienden en kennissen, blijft mijn aandenken in uw hart en gebed bewaren.

De families DE TANT, VAN SCHOORS, KENTANE en FAUT,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van medevoelen in hun rouw en danken U.

Begrav. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59
M. Goossens - Schendelbeke - Tel. (054) 41 58 91