

Het is de Heer die onze moeder tot Zich roept....
Onderwerpen wij ons aan Zijn heilige Wil!

†

VROOM AANDENKEN

aan

Mevrouw Clara DE TANDT

echtgenote van

Mijnheer Gustaaf CAEKEBEKE

geboren te Zegelsem, de 17 februari 1893, en er vreedzaam in Gods liefde onslapen, de 14 maart 1963, gesterkt door de H.H. Sacramenten van de zieken en van de stervenden en voorzien van de Pauselijke Zegen «in het stervensuur».

Ijveraarster en erelid van de Vrouwenbond van het H. Hart, bestuurslid van de Boerinnengilde en lid van de Pauselijke Missiewerken.

De eerste gave die een mens in dit leven ontvangen kan is: een goede moeder te hebben. Met zorg tooit God zelf de moeder met vele deugden: goedheid, oprechte liefde, engelachtig geduld en een sterk geloof.

De duurzame overledene was zo hartelijk maar toch wilskrachtig, zo zachtmoedig en toch immer moedig, zo vol attenties en toch beslist. Zij was waarlijk de zonne en het sieraad van haar gezin.

Haar diepe godsdienstzin en haar fijngevoelig hart, een mild begripen van alle nood, een grote eerbied voor priester en Kerk, een oprechte zin voor apostolaat en goeddoen aan de evenmens waren eveneens edele trekken die haar leven hebben getekend en het schoone hebben gemaakt voor God en tegenover de mensen.

Het veiligste teken van uitverkiezing door God is het lijden; daardoor wordt de mens immers gelijkvormig aan zijn Verlosser.

Van Der Donckt, Zegelsem

Ook bij haar kwam de ziekte, de onverbiddelijke, de kroon zetten op haar verdienstelijk leven. Zij wist het, maar zij zweeg om haar echtgenoot, haar kinderen, haar broeder geen verdriet aan te doen. En zij die het leven als een grote godsgave had erkend, aanvaardde als een welgekomen godsbode het kruis van ziekte en lijden tot in de volledige en liefdevolle overgave van het einde. Haar zachte dood was de weerspiegeling van haar diepkristelijk leven en de voorbode van haar eeuwig geluk bij God.

Heer, wij danken U om onze goede moeder. «Wij sloten haar ogen en in 't diepste van ons hart welden een grenzeloze smart op, die zich in een bittere tranenvloed ging uitstorten. Maar dan, o Heer, herdachten wij haar grote liefde tot U, alsook haar bezorgdheid en haar tederheid voor ons, en het viel ons zoet over haar te wenen en voor haar te bidden». (H. Augustinus bij de dood van zijn moeder.)

*H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor haar.
De 4 akten. (12 j. afl.)*

Gustaaf CAEKEBEKE,

haar echtgenoot;

Marie-Louise CAEKEBEKE en Jozef BOURDEAUD HUY;
Jan CAEKEBEKE en Ghislaine DE BIE; Alice CAEKEBEKE; Frans CAEKEBEKE en Maria DE STOPPELEIRE,
haar kinderen;

Johan, Mia en Geert BOURDEAUD HUY; Lieven, Lutgart en Kris CAEKEBEKE; Trees, Bernadette, Geert en Anneke CAEKEBEKE,
haar kleinkinderen;

De leden van de familie DE TANDT, DE PREZ, CAEKEBEKE, DE SAEDELEER en VAN DEN BERGHE;

DANKEN U
voor uw gebeden
en voor uw meevoelen in hun rouw.