

Een trouwe vriend is een machtige schutsmuur, wie hem vindt, heeft een schat gevonden. (Siracht. 6, 14-15)

†

DANKBARE HERINNERING AAN EEN MENS
DIE VOOR GOD, ZIJN FAMILIE EN VRIENDEN
GOED TRACHTTE TE LEVEN.

Clement DETAND

echtgenoot van **Mevrouw Alice ANSLIJN,**

geboren te Oprakel op 8 mei 1929
en in de vrede van de Heer ontslapen
op 22 januari 1987 in het A.Z. te Gent,
voorzien van de HH. Sakramenten.

Heer God, wij begrijpen niet, dat zo vroeg een dierbare echtgenoot en vader, geliefd familielid en vriend, zo maar wordt weggeslagen uit ons midden. Wij staan sprakeloos en vinden alleen nog troost in Uw woord van eeuwig leven.

Toch danken wij U omdat U ons, in hem, een goede echtgenoot hebt geschonken, een beste vader, een brave zoon, een trouwe vriend.

Clement heeft ons leven tot de nok gevuld met zijn schoonmenselijk en christelijk bestaan: zijn hartelijke toewijding voor de zijnen, de plichtsgetrouwe ijver bij zijn arbeid, de ongekunstelde echtheid van zijn vriendelijkheid, de vanzelfsprekendheid van zijn eerlijkheid, zijn gastvrijheid en dienstbaarheid voor wie vreugde of leed zocht te delen.

Gestorven laat hij dit alles en véél meer na als een kostbaar erfgoed, om het te

laten voortleven in onze liefdevolle herinnering en in de liefde van God.

Dierbare echtgenote, danken wij de Heer voor de ogenblikken van intiem geluk en vreugde die we samen mochten beleven. De Heer was onze sterkte en kracht. Dank u, Alice, voor uw stil meedragen van mijn ziekte, voor uw troostende en zorgende liefde voor mij en ons hele gezin.

Mijn geliefde kinderen, ik hield veel van u allen. Wees nu moeders steun en groet uit tot schone christen mensen.

Beste moeder en schoonmoeder, ik dank u voor uw genegenheid. Help door uw gebed de gave van mijn leven te voltooien.

Beste familie, vrienden en collega's, het was mij steeds een genoegen met u te mogen samenzijn en samenwerken. Dank voor uw vertrouwen en uw inzet.

Dat de Heer mij nu de eeuwige rust moge schenken.

De families

DETAND, GOEFFERS,
ANSLIJN, VAN DE WALLE,

danken u van harte en oprecht voor de
blijken van uw medeleven.

Nam is : zondag 15 februari 1987 te 10 u.

Begravenissen-Crematies RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zn., Brakel