

« Voor de vrijheid heeft Christus ons verlost. »
(Gal. 5,1)



Gedenk in uw gebed
De Heer

Edmond DETAND

echtgenoot van

Mevrouw Bertha Goeffers

geboren te Oprakel op 12 mei 1901,
en ontslapen in de Heer op 6 juli 1982,
gesterkt door Zijn H.H. Sacramenten.

« Broeders, gij werdt geroepen om vrije mensen te zijn. Misbruik de vrijheid echter niet als voorwendsel voor de zelfzucht; dien elkaar in liefde. Als ge u door de Geest laat leiden, staat ge niet onder de wet. En de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. Met zulke dingen heeft geen wet iets te maken. »
(Gal. 5,13-14,22-23)

Nooit gedwongen willen worden door eender welke macht, maar leven vanuit het wonder dat ge zelf zijt. Een stukje vrijheid worden... vele kleine stukjes vrijheid op een lange, lange weg.

Edmond nam geen bevelen. Dat is de grootheid van zijn leven : spontaneïteit, het doen van het goede uit 'innerlijke' aandrang en in vreugde. Als gelovige christen wou hij openstaan voor de H. Geest die hem diep in zijn hart, in de kern van zijn bestaan tot het goede uitnodigde. De Geest maakte het beste in hem wakker : het verlangen voor de anderen te bestaan, zich aan anderen toe te wijden. Zo was zijn echte vrijheid : liefde,... en zo was hij écht zichzelf,... en zo was hij niet altijd 'gemakkelijk' te begrijpen.

Met geduld en zelfbeheersing was hij timmerman : voorbereid op de verrassende moeilijkheden en kansen van zijn werk.

Met zachtheid en vriendelijkheid ging hij wilskrachtig 'zijn' weg, niet oppervlakkig in menselijke verhoudingen; en in zijn ontspanning sponaan en ongeremd zich uitlevend in het goede.

Met ingetogenheid ging hij op bedevaart, soms heel alleen; voor familie en vrienden die hun vrijheid en geluk geketend zagen door dreigende tragiek.

Zo kreeg hij vermoeden van Gods droom en toekomst, van het koninkrijk der hemelen.

Dierbare Bertha, Clement, Alice, Martine en Johan, laat de Geest van Jezus Christus verder uw leven beheersen. Overwin de moeilijkheden van elke dag, van mijn heengaan, vanuit de diepere waarden van het menselijke hart. Draag elkaar verder door het leven.

Familie en vrienden, kijk naar anderen uit om hen te verheugen. Wees vrije mensen, trouw in vriendschap en goedheid. Geef in de stilte van uw hart ruimte aan Gods Geest, die een lied zal zingen van vertroosting en dankbare herinnering.

Namis op zondag 25 juli te 10 uur.



Om uw biddend meelevende danken U :

Mevrouw Detand-Goeffers Bertha,

De Heer en Mevrouw Clement Detand-Anslin
Alice en kinderen,

De Families Detand, Goeffers, Dericourt en
Heyse,