

Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mijnheer

Emile - Joseph DETANT

echtgenoot van Mevrouw Marie - Zoë ROMAN,

geboren te Everbeek de 24 februari 1876 en er
godvruchtig overleden de 20 september 1957,
versterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

Onze diepbetreurde overledene was een kristen zonder gemaaktheid, 'n goed mens : oprecht in zijn vriendschap en goedhartig : hij vond zijn diepste genoegen in de stille vreugden van 'n warm familieleven. Zijn echtgenote en kinderen verliezen in hem een trouwe echtgenoot en een zorg- en liefdevolle vader.

Wij treuren omdat de dood de duurzame aan onze liefde heeft ontrukkt ; maar wij wensen hem geluk omdat aan zijn lijden een einde is gekomen en vooral omdat hij als een ware kristen zijn leven heeft geëindigd. Wij buigen het hoofd en zeggen : zoals het de Heer heeft behaagd, zo is het geschied ; zijn naam zij gezegend.

Beminde echtgenote, onze scheiding is pijnlijk, doch het is Gods H. Wil ; gij mijn kinderen en kleinkinderen vergeet nooit mijn liefde en zorgen. Eert uw moeder gedurende gans haar leven, blijft verenigd onder elkaar en dient God getrouw en bidt voor mij.

Duurbare bloedverwanten en vrienden, vaart wel, in de Hemel zien wij elkaar terug, vergeet mij niet in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.



De families DETANT, ROMAN, STE-
VENS en PERSOONS,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. Mw Sadones-Cordier, Everbeek.