

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.

†
BID VOOR DE ZIEL

van

M. FRANÇOIS DE TAND

Weduwnaar van Mev. MELANIE ROELANDT
geboren te Parike den 4 November 1860
er godvruchtig overleden den 29 Mei 1948
voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.
Lid van de genootschappen van de H. Barbara.
O. L. V. Rozenkrans en Voortplanting des Geloofs

De ouderdom, bereikt op den weg der deugd is een
kroon van waardigheid. Spr. XVI. 31.

Gelijk het goud door het vuur gezuiverd wordt, zo
ook zuivert God door het lijden de ziel van de recht-
vaardige, maar enkelen zijn er gevonden geweest, die
van God de genade ontvangen hebben om met zulke
verduldigheid en gelatenheid de lasten en pijnen hun-
ner ziekte te onderstaan.

O Maria, Koningin van de H. Rozenkrans, sterkte
in mijn lijden, wees nu de hoop mijner zaligheid.

Bemide Kinderen, vaarwel! Hebt dank voor uw
aanhoudende en liefderijke zorgen waarmede gij mij
jarenlang hebt omringd. Gij waart de steun in mijn
ouden dag, mijn troost in het lijden, weest nu later
mijn kroon in den Hemel. Weent niet over mij, ik heb
de beloning mijner werken reeds ontvangen. Bidt voor
mij, wij zullen elkander in den Hemel wederzien.

Mijn Jesus, barmhartigheid. 300 d. a.
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d. a.

De vier akten a. u. b.

R. V. d. Geynst uitg.

Mejuffer Georgine De Tand;
Mejuffer Zulma De Tand;
Heer en Vrouw Georges De Tand-De Bruyn en kinderen;
De Familiën De Tand, Roelandt, Bourdesud'huy
en Vander Donckt
BEDANKEN.