

Niemand leeft voor zichzelf,  
Niemand sterft voor zichzelf.  
Wij leven en sterven voor God, onze Heer :  
aan Hem behoren wij toe.

(vlg. Rom. 14, 7-8)



**Dit weze een vroom aandenken aan - en een  
uitnodiging tot gebed voor**

DE HEER

## **François DETAND**

echtgenoot van Mevrouw  
**Camilla VANDECAPELLE,**

geboren te Oprakel op 19 december 1897  
en godvruchtig overleden te Brakel  
op 9 december 1973,

gesterkt door de Sakramenten van ons  
heilig geloof en de Apostolische Zegen.

Het onverwachte heengaan van de betreurde overledene herinnert ons aan de treffende aansporingen van de Heer in het heilig evangelie, en aan de gesteltenissen die steeds de onze moeten zijn, in het licht van onze eeuwige eindbestemming : « Weest waakzaam, want ge weet niet wanneer de Heer komt, 's avonds laat of midden in de nacht, bij het hanengekraai of 's morgens vroeg. Als hij onverwacht komt, laat hij u dan niet slapend vinden ». (Mc. 13, 33-35).

Een goed en plichtbewust man is van ons heengegaan. Als echtgenoot en vader, als buurman en werkgezel, waren eer en eerlijkheid zijn mooiste bezit. Zijn hele leven verliep in eenvoud en stilte : zonder veel uiterlijk vertoon, maar welbewust wist hij er een schone dienst van te maken aan God en aan de mensen. Behulpzaamheid, offervaardigheid en levensvreugde zijn de grondtrekken van zijn wezen. Boven dit alles was hij een diep-gelovig man. Hij behoorde tot

de generatie van mensen die bidden - zonder veel grote woorden - en die de Heer betrekken in heel hun dagelijks bestaan. God was voor hem werkelijk « de eerste en de laatste ». Trouw ook aan de Kerk, vol eerbied voor de priester, ijverig voor de Sakramenten van biecht en H. Communie, die hij mocht ontvangen bij zijn laatste tocht naar de parochiekerk, als Viaticum voor de grote tocht naar de Vader.

Genadige God, we danken U voor het leven van deze overledene, en voor het goede dat hij heeft gedaan en waardoor hij voor ons een teken werd van Uw liefde.

Dierbare echtenote, kinderen en kleinkinderen, gij waart steeds vol genegenheid en liefde voor mij. De sterke familieband die ons allen verbindt, was steeds een groot geluk. Wij hoopten nog jaren zo samen te zijn, maar nu God mij zo dringend naar Zich roept, zal Hij voor U allen een troostende Vader en Vriend zijn.

Beste familieleden en vrienden, blijft ook gij mij gedenken in uw gebed ; gij vooral mijn broeder - en neven-priesters, weest mij indachtig aan het altaar van de Heer. Bij God vinden wij elkaar terug voor eeuwig.

« Ten paradijze geleiden hem de engelen ».

De families DETAND, VANDECAPELLE,  
DERNICOURT en GABRIELS,

**danken U van harte voor uw medeleven  
en voor uw gebed.**

Uitg. S. Gijselinck, Oprakel