

Heden is de mens en morgen komt hij niet
meer te voorschijn.



Bid voor de Ziel

van

FRANS DE TANDT

geboren te Zegelsem, de 31 December 1882 en
gestorven te Nederbrakel de 8 Maart 1952.
Voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.



Heer, wees uwe goedertierenheid en
barmhartigheid indachtig, die gij ten allen
tijde getoond hebt. (Ps. 24)

Het is een waarachtig woord, dat Jezus
in deze wereld is gekomen om al de men-
sen zalig te maken. (Tim. 15,)

Het verledene laat ik aan Gods barm-
hartigheid over, het tegenwoordige aan
Zijn goedheid, het toekomstige aan Zijn
voorzienigheid. Zalig de mens, die de be-
proefing geduldig verdraagt; hij zal de
kroon des levens ontvangen, welke God
beloond heeft aan hen, die Hem lief heb-
ben.

Hij ontmoette droefheid en smarten en
zijn ziekte was langdurig; ellendige maan-
den en droeve nachten bracht hij over;
zijn ziekte was ongeneesbaar, omdat, o
Heer, Uw wil moet geschieden. Job.

Dierbare bloedverwanten en vrienden,
heb dank voor uwe zorgen. Ik verlaat
een wereld van ellenden om een eeuwig
geluk. Ik vraag U nog slechts een gebed
voor mijn zielerust

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn
betrouwen. (300 d. afl.)

O Maria, mijne moeder, bid voor mij.
(300 d. afl.)



De Familie

Bedankt om uw gebeden
en blijken van deelneming
in de rouw die hen treft.