



VROOM AANDENKEN AAN
MEJUFFROUW

Gabriëlle DE TANDT

Geboren te Nederbrakel op 6 februari 1893
en rustig van ons heengegaan in de kliniek
Dr. Goffaerts te Zottegem op 7 juni 1984,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Ons allen is het kindschap Gods geschonken
als een gave van onschatbare waarde. Kristus
maande zijn volgelingen aan te worden als
kinderen van éénzelfde Goede Vader. De
evangelist Mattheüs bericht ons (18,4): « Wie
dus zichzelf gering acht zoals dit kind, is
de grootste in het Rijk der hemelen ».

De kracht van « Tante Bibi » was haar spon-
tane opgaan in de wereld die haar omringde.
Zij voelde zich innig verbonden met haar
huisgenoten. In hun levensernst en werkzaam-
heid bracht zij steeds levensvreugde en luim.
Ze hield van gezelligheid en menselijke
warmte. Haar hartelijkheid was oprecht en
ongeveïnsd.

In haar ontroerende liefde voor alles wat
groeide en bloeide overtrof zij elkeen. Zij
nodigde ons uit te genieten van de eenvoudige
en goede dingen des levens. Met zorg
en toewijding bakte ze brood, ovenkoeken en
taarten. Gastvrij was haar karakter. Zo blij
als wij allen te samen kwamen. Elke ont-
moeting met wie dan ook was een feest
voor haar. Ze speelde en stoeide met ons,
kinderen. Haar zin voor schoonheid uitte zich
in het vervaardigen van bloemstukken. Be-
hendig dreef zij tak, bloem en vrucht in

tin en toverde met naald en draad papavers,
korenbloemen en gele aren, appelbloesems
en zwaluwen op linnen.

Ze kon niet leven zonder mensen en dieren
om haar heen. Hun welzijn ging haar diep
ter harte. Zo gaf zij ons haar bescheiden
voorbeeld in het loven van de schepping die
zij met de ogen van een kind opnam en
genoot.

Moge de Vader haar rust en vrede verlenen
en toegang tot zijn Heerlijke Gaarde, waar
ook wij, die nu haar gedachtenis eren, eens
hopen te komen door Kristus, Onze Heer.
Amen.

De families DE TANDT en GHIJS,
danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Begrafenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel