

De ziel van de rechtvaardige rust in Gods hand.



GEDENK IN UW GEBED DE ZIEL VAN

DE HEER

Georges DE TAND

Geboren te Parike op 20 april 1910 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 31 december 1983, voorzien van de HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Krijgsgevangene in de oorlog 1940-1945.

En brave man is van ons heengegaan.

Zoals hij geleefd heeft, zo is hij naar de Heer toegegaan, kalm en gelaten. Hij heeft zich heel en al toevertrouwd aan zijn schepper en heeft ons zacht en rustig verlaten om beloofd te worden voor het vele goede dat hij gedurende zijn leven heeft gedaan.

Hij was fier op het werk dat hij verrichtte en men liet hem merken dat men zijn inspanning waardeerde. Belangloos heeft hij veel mensen geholpen. Maar bovendien was

hij ook een diep godsdienstig man. Tot de laatste weken voor zijn dood was hij steeds op post in de zondagsmis en zeer dikwijls was hij 's morgens de eerste in de kerk. Zonder menselijk opzicht spande hij zich in alle eenvoud in om mensen dichter te brengen bij de Heer Jezus.

Nu wachten de engelen hem op om hem te begeleiden tot de grote ontmoeting met de Heer. Daar wacht hem de vrede en het eeuwig geluk.

Geliefde zuster, ik dank U omdat gij mij na de dood van Maria uit mijn eenzaamheid getild hebt. Nu zal ik met haar gelukkig zijn.

Denk met al mijn geliefden aan mij in uw gebed.

De families DE TAND en D'HAENENS,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Begravenissen Raoul, Marktplein, Brakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel