

Niemand leeft voor zichzelf,
Niemand sterft voor zichzelf.
Zolang wij leven, leven wij voor de Heer,
en sterven wij, dan sterven wij voor de
Heer. (Rom. 14,7-8)



VROOM AANDENKEN AAN
MEJUFFROUW

Maria, Bertha DETAND

dochter van wijlen

Camiel DETAND en Maria DERNICOURT,

geboren te Opbrakel op 2 oktober 1905 en
plots, bij ongeval overleden te Brakel-Opbrakel
op 23 juli 1977,

gezalfd « in extremis » met het H. Oliesel.

Zij was lid van K.V.L.V.

Gans onverwacht is de dierbare overledene van ons heengegaan. Het doet ons pijn omdat zij ons zo lief en dierbaar was als minzame en hartelijke vrouw. Bertha had iets weg van de vrouw Martha uit het Evangelie, die ons door Jezus getekend werd als iemand die altijd bezig was, die naarstig kon werken. Wie haar gekend heeft zal haar blijven herinneren als een eenvoudige, door en door christelijke bescheiden vrouw. «Tante Bertha», zoals ze door velen werd genoemd, leefde stil en gelukkig onder buren en familie, ze leefde alles intens mee met de parochie, ze was begaan met al wat schoon en goed was. Zij leefde verbonden met de Heer en met het leed der mensen. Haar huis was een waar toevluchtsoord voor menig familielid. Haar broer-priester vond er nog steeds een tweede thuis zoals in de tijd van moederzaliger. Het kon er echt feestelijk aan toe gaan onder familieleden. Haar gulheid en dienstbaarheid stonden daar borg voor. Met

bescheiden midde'en wist zij het toch gezellig te maken. Misschien was dat één van haar levenskunsten. Ondanks haar menselijke fouten en tekortkomingen, eigen aan elk mens-zijn, werd zij door iedereen aanvaard en bemind. De Heer zal nu haar werkzaamheid, haar opoffering en dienstbaarheid naar waarde belonen.

Mijn beste broers, schoonbroer en schoonzusters, neven en nichten, jarenlang was ons ouderlijk huis een open deur, een echte thuis voor iedereen. Wij waren er steeds gelukkig door zowel lief als leed te delen. Mijn plots heengaan is hard. De Heer heeft het zo beschikt dat ik niemand tot last zou zijn. Tracht ook gij U te schikken naar Zijn H. Wil. Uw gebed en Eucharistie wezen uw sterkte en steun. Gij vooral, mijn beste broer-priester met wie ik toch het meest vertrouwd was, wees moedig. Een dagelijks memento in de H. Eucharistieviering weze mij verzekerd vanwege U en mijn neven-priesters.

In het geloof en steunend op Gods belofte, in de overtuiging dat ik nu van bij de Vader in de hemel, van bij vader- en moederzaliger voor u allen ten beste mag spreken, bid ik de Heer dat Hij u allen zegenend en beschermend nabij moge blijven.

Beste buren en vrienden, uw gebed weze nu het schoonste bewijs van uw trouwe vriendschap.

**Namis : donderdag 18 augustus te 19 u.
Mis vanwege K.V.L.V. : dinsdag 30 augustus
te 19 u.**

De families DETAND en DERNICOURT,
danken U voor uw gebed en blijken van
meeleven.

Uitg. S. Gijselink, Opbrakel