

Een van de grootste gaven, die God aan een mens kan schenken, is een heilige moeder.

Dit weze een vroom aandenken aan  
een uitnodiging om uw gebed voor de ziel van

Mevrouw Maria-Euphrasie DETAND  
echtgenote van de Heer  
LIBERT DE SUTTER

Geboren te Opbrakel de 26 mei 1894, is ze er naar het  
eeuwig leven overgegaan de 27 november 1968, tijdig  
gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de  
H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van de H. Hartbond en de Boerinnengilde.

"Wij smeken God U alle wijsheid en geestelijk inzicht  
te geven, zodat gij zijn wil volledig verstaat en een leven  
leidt dat de Heer waardig is en Hem in alles behaagt.  
Moogt gij vruchten voortbrengen van actieve goedheid  
op allerlei gebied en tevens toenemen in de waarachtige  
kennis van God. Moge Hij u in zijn heerlijke kracht  
machtig sterken om alles uit te houden en te verdragen,  
en tegelijkertijd de Vader blijmoedig te danken. Hij  
heeft ons ontrukkt aan het domein van de duisternis en  
overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde  
Zoon". (Col. 1-13).

Deze woorden van Paulus las de H. Kerk ons voor op  
de laatste zondag van het kerkelijk jaar; deze kunnen  
wij ook aanzien als een rake typering van het leven van  
deze voorbeeldige echtgenote en moeder.

Dankbaar en gelukkig is ze altijd geweest, omdat de  
Vader haar langs haar zo diep beminde ouders en familie  
van jongsaf getekend heeft als zijn dierbaar kind, over-  
gebracht in het koninkrijk van zijn Zoon. In alle eenvoud  
heeft ze die uitgelezen gave van het christelijk geloof in  
haar ziel ontwikkeld en gevoed door de H. Eucharistie.  
Door de innige verbondenheid met de natuur in haar  
dagelijks werk, wist ze zeer goed hoe wij in al ons pogen  
afhangen van God: dat ervaarde ze in haar arbeid om  
een rijke oogst en schone vruchten te winnen. Nog beter  
besefte zij dat wij in ons christelijk leven en opvoedings-  
werk enkel in totale afhankelijkheid van en diepe  
aanhankelijkheid aan God rijke vruchten kunnen voort-

brengen: daarom was haar leven doorzaaid met gebed,  
en haar noeste handenarbeid als een gebed voor de Heer.  
Diezelfde christelijke overtuiging heeft ze aan haar gezin  
doorgegeven als de kostbaarste schat voor het hele  
leven. Zij herdenken hoe moeder bij iedere gelegenheid  
hen allen rond zich verzamelde, en wanneer zij alleen  
niet meer voor alles kon zorgen, bleef zij de liefdevolle  
moeder die allen aantrok. „Zelfs als ze te bed moest  
blijven, hield ze allen samen verenigd", zei onlangs  
iemand, en dat mag in waarheid gezegd worden.

De Heer heeft haar in zijn heerlijke kracht gesterkt om  
alles uit te houden en alles te verdragen, zonder klagen.  
De laatste maanden vooral werd ze door het lijden ge-  
louterd als goud door het vuur. Wij mogen op haar  
leven terugzien als een dat de Heer waardig is: het was  
één poging om Hem in alles te behagen.

Dierbare echtgenoot, onze scheiding zal u zwaar vallen,  
maar de Heer zal u sterken, en ik blijf u liefdevol volgen.  
Beminde kinderen en kleinkinderen, gij weet hoe ik u  
allen om het meest heb liefgehad. Uw trouwe genege-  
nheid en voortdurende zorg hebben mij gesterkt en  
getroost in mijn zware beproeving. U samen met vader,  
dank ik: wees een blijvende steun voor elkander. Beste  
broeders, zuster en familieleden, wat waren wij samen  
gelukkig: steeds waren wij bereid allen te helpen. Ons  
gebed weze de sterke band die ons samen houdt. Blijft  
mij indachtig in uw gebed; en gij mijn broer-petekind en  
mijn neven-priesters, gedenk mij dagelijks aan het altaar  
van de Heer.

Maria, zij was uw kind, toon dat Gij haar Moeder zijt.

†

Heer Libert De Sutter.

Heer en Mevrouw Albert De Sutter-Papignies.

Heer en Mevrouw Marcel De Sutter-Roos.

Heer en Mevrouw Valère Van Twembeke-

De Sutter.

De Familiën Detand, De Sutter, Dericourt en

Van Der Bruggen.

danken U om uw medeleven in hun rouw en uw  
gebed voor hun dierbare overledene.