

Gij neemt het leven, God, van ons niet af,
Gij maakt het nieuw.
Dat geloven wij op uw woord.
(Prefatie van de overledenen).



Dit weze een aandenken en een uitnodiging tot gebed
voor de zielerust van Mevrouw

Maria-Irma DETAND

weduwe van de Heer WILLEM HEYSE

geboren te Oprakel, de 6 oktober 1892 en er vroom
in de Heer ontslapen de 1 februari 1968, gesterkt door
het H. Sacrament der zieken en de Pauselijke zegen.

Zij was lid van de H. Hartbond
en wijkmeesteres van de Katholieke Vrouwengilde.

„Nu laat Gij, Heer, uw dienares gaan, in vrede
naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw heil
aanschouwd dat Gij bereid hebt voor het oog van
alle volken.” (Lk. 2, 29-31).

Op de vooravond van het feest van O. L. Vrouw
Lichtmis werd de dierbare overledene uitgenodigd naar
het eeuwige licht en de blijvende vreugde. Van huis uit
kreeg zij voor het leven mee een geest van diep geloof
en vertrouwen in de Goddelijke Voorzienigheid, die zij
in haar gezin heeft megedeeld meer door haar voor-
beeld dan door woorden. Haar grote goedheid won
haar de liefde van haar dierbare echtgenoot en kinderen :
moeders hart was als de milde zon in huis, die allen zacht
aantrok en hun mogelijkheden tot volle bloei liet komen.

„Iemand heeft gezegd : Roeping komt van God, maar
zij gaat langs het hart van de moeder. Ik zou er bij-
voegen : Roeping gaat ook langs de handen van vader
en door zijn geest.

Vaders en moeders, gij draagt een grote verant-
woordelijkheid. Zorg dat in uw gezin het klimaat heerst,
waarin een roeping ontluiken kan : een geest van gebed,
diep christelijke genegenheid, werkzaamheid en toewij-
ding, soberheid, volgzzaamheid en vertrouwen tussen u
en uw kinderen, openheid op de noden van de mede-
mensen en op de grote sociale noden van onze tijd”.
(Vastenbr. v. Z.H.Exc. Mgr. L.A. Van Peteghem, 1966).

10
Haar kinderen zagen thuis als in een spiegel de offer-
zin van moeder en vader, beste voorbereiding op hun
eigen huwelijksleven of op de hoge roeping in dienst
van Christus en zijn Kerk.

Het beste van haar moederhart was voor haar schoon
gezin, maar zij had ook open oog en hart voor de noden
van de geburen en de medeparochianen. Als flinke wijk-
meesteres heeft ze, samen met de andere bestuursleden
geijverd voor een degelijke afdeling van de Katholieke
Vrouwengilde, om bij allen de nodige vaardigheid in
hun werk te ontwikkelen, de christelijke levensovertuig-
ing te bewaren en te versterken. Haar nooit falende
dienstvaardigheid en onvermoeibare ijver voor het
goede en schone in alle vormen welden op als uit een
bron door haar geest van gebed, haar eucharistische
vroomheid en haar betrouwen op onze hemelse moeder.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, het was steeds
mijn grote vreugde u allen rondom mij verenigd te zien.
Blijf die schone eensgezindheid bewaren. Dank voor de
liefderijke zorgen waarmee gij moeder omringd hebt.
Samen met vader waak ik over u.

Bemide broers en zusters, dierbare familieleden en
vrienden, onze verbondenheid is niet verbroken, maar
gelouterd en op een hoger plan gebracht. Blijf mij
steunen in uw vroom gebed en H. Misoffer. Gij vooral,
mijn zoon-, broer- en neef-priester, gedenk mij aan
het altaar.



Drukk. De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470