

Geloofd zij Jezus-Kristus ! Amen.

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

Mejuffrouw

Maria-Theresia DE TANDT

geboren te Zegelsem,
de 3 Juni 1882 en er godvruchtig overleden,
de 28 October 1954.
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden,
de Pauselijke Zegen « in articulo mortis. »

Gelijk het goud door het vuur gezuiverd wordt, zo werd de ziel van de beminde afgestorvene gelouterd door een pijnlijke ziekte. Met een wonderbare verduldigheid en een volledige onderwerping aan Gods H. Wil, heeft zij haar lijden gedragen, tot stichting van allen die haar benaderden.

Haar ziel werd door Gods genaden en vertroostingten gesterkt naarmate de smarten haar overvielen ; zij wist immers dat God deze kastijd die Hij bemint en dat de kwellingen van het leven voordelen en weldaden worden voor deze die ze met onderwerping aan Gods wil weet te aanvaarden.

Zonder vrees zag zij de dood naderen en ten volle bewust bereidde zij zich, kalm en rustig, op de overgang naar het eeuwig leven. Daar zal de Heer haar nu in vreugde ontvangen en haar belonen voor alles wat zij hier voor Hem heeft gedaan en gebeden.

Duurbare broeders, zusters en familie, ik verlaat U met een vurig verlangen naar God en naar de Hemel en met de dankbare herinnering aan uw liefde en genegenheid, ik bid God dat Hij u allen verder helpe en zegene. Gedenkt ook Gij mijner in dagelijkse gebeden en in uw gezamenlijke paternoster's avonds. Dan zien wij eens elkander weer bij den Heer.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
De 4 akten. 300 d. afl.
12 j. afl.

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem

Mevrouw Jozef DE TANDT-VAN DER LINDEN ;
Juffrouw Elisa DE TANDT ;
Mijn heer Frans DE TANDT ;
Mijn heer Victor DE TANDT ;
Juffrouw Marcella DE TANDT ;
Mijn heer Victor DE TANDT ;
De familiën DE TANDT-DE VLEESCHAUWER,

bedanken voor de blijken van deelneming
in de smartvolle rouw die hen treft.