



GEDENK IN UW GEBED, VOORAL IN DE
H. EUCHARISTIEVIERING, DE ZIEL VAN
MEVROUW

Marie-Louise, Mélanie DETANT

echtgenote van de Heer Gilbert BLYAU,

geboren te Everbeek op 28 mei 1927
en godvruchtig overleden te Everbeek
op 11 maart 1988,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Haar leven was schoon omdat het volledig kristelijk was. Zij bezat een grote liefde tot God en tot haar evenmens met een tedere godsvrucht tot de moeder Maria. Zij was vol geloof, eenvoudig en oprecht, behulpzaam en zachtmoedig. Steeds was ze bereid een helpende hand toe te steken waar het noodlot trof.

Mijn dierbare man, ik dank U om het geduld en de zorg die gij tijdens mijn ziekte aan mij hebt besteed. Mijn kinderen, gaat rechtgeard door het leven zoals ik het U altijd heb geleerd. Blijf innig met vader en elkaar verbonden. Vergeet mij niet in uw gebeden. Treurig is de scheiding nu, blij zal het eeuwig weerzien zijn.

H. Barbara, patrones van de goede dood, b.v.o.

De families

DETANT, VANHELLEPUTTE,
BLYAU, SURDIACOURT,

danken U.

Namis : zondag 19 juni 1988 om 10.30 u.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zn., Brakel