

Als mijn lichaam dan zal sterven,  
Doe mijn ziel de glorie erven  
Van het hemels Paradijs. (Stabat Mater)



## GEDENK IN UW GEBEDEN

de ziel van Mijnheer

# PETRUS DE TANDT

geboren te Zegelsem, de 27 november 1890, en er godvruchtig overleden, de 3 april 1966, gesterkt door de H.H. Sakramenten van de Zieken en de Stervenden en voorzien van de Pauselijke Zegen «in het stervensuur».

*Hij was lid van de Kerkraad, ijveraar van de Bond van het H. Hart, lid van de Confrerie van het H. Sacrament, lid van de C. O. O.*

De vorige morgen nog kwam de Heer zelf tegemoet toen de duurzame overledene, met geloof en betrouwen, verlangde nog eens de H. Communie, zijn paascommunie, te ontvangen. Aldus was hij heel en al voorbereid om, wanneer nu de definitieve goddelijke uitnodiging kwam op de morgen van Palmzondag, triomfantelijk toe te treden..... «Hosanna, gezegend Hij die komt, in de naam des Heren».

Hij was een man die voor de kristelijke beginselen, die hij als een erfgoed van zijn familie had meëgekregen, overal en altijd uitkwam, zonder het oordeel van de mensen te schromen; iemand die bezorgd en bekommerd was om de geestelijke en tijdelijke belangen van zijn medemens. Daarom stond hij voortaan in tal van godsdienstige en sociale organisaties: God, de Kerk en de mensen konden op hem rekenen.

Een voorbeeldig leven eindigt heel dikwijls in beproeving. Zijn laatste levensjaar was het jaar van de ongeneselijke ziekte en van de kristelijke loutering. Met een voorbeeldig geduld, zelfs met blij optimisme heeft hij alles aanvaard: zijn voortdurende ongemakken, zijn gedurige behoefte aan hulp, zijn nachtelijke eenzaamheid.... aldus gaf hij aan dit alles een eeuwigheidswaarde. De Heer schonk hem dan ook een zacht verscheiden, voorbode van de eeuwige zaligheid.

*Duurbare broeders en familie*, wij hielden zoveel van mekaar en daarom is mijn afscheid pijnlijker. Ik dank u vooral voor de hartelijke familieverhoudingen die ik bij u steeds mocht ondervinden, doch ook voor de liefdevolle verzorging die mij zozeer een troost was en een aanmoediging. Ik weet dat ik ook mag rekenen op uw gebed en op uw geestelijke hulp bij de Heer.

Wij aanbidden U, Christus en loven U, omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

---

Frans Caekebeke-De Tandt, kinderen en kleinkinderen,  
Gustaaf Caekebeke-De Tandt, kinderen en kleinkinderen,  
*zijn schoonbroeders, neven en nichten;*

De families De Tandt-De Prez,

**DANKEN U**  
voor uw gebeden  
en voor uw meevoelen in hun rouw.

---

Van Der Donckt, Zegelsem