

" Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven, hem zal God Zijn vriendschap en Zijn liefde geven ".

IN DANKBAARHEID EN GELOOF
NEMEN WE AFSCHEID VAN
DE HEER

Philip DE TANT

echtgenoot van Mevrouw
Jeanne DE MAESENEER

Hij werd geboren te Detroit (V.S.A.) op
7 november 1918.

Hij overleed te Ninove op 23 december 1992,
gezalfd met het Sakrament der zieken.

Terwijl stad en dorp druk doende het kerstfeest voorbereidde stonden we rondom het sterfbed van deze goede man, trouwe echtgenoot, lieve vader en grootvader.

Het gewone leven stond stil... het werd een droevig moment van bewust afscheid nemen van een vader, een echtgenoot die zovele jaren met ons op weg is gegaan.

Achtenveertig jaar was hij gehuwd, drie zonen had hij samen met zijn vrouw gevoed en opgevoed. Hoe fier was hij zijn zonen te kunnen laten studeren met het werk van zijn handen, de vrucht van zijn arbeid en liefdevolle zorg.

Toen hij 12 jaar geleden kon genieten van een welverdiende rust, is hij toch niet aan de kant gaan staan. Hij zette zich in als vrijwilliger in Teledienst. Vele mensen in nood

heeft hij op die wijze geholpen en bijgestaan. Het lijden en de pijn van anderen zien en meemaken maakte hem zelf zo dankbaar om wat hem in het leven gegeven werd. Eigen pijn heeft hij de laatste maanden ook gekend. Maar hij heeft dat alles in stilte gedragen, om niemand tot last te zijn.

Zijn grote vreugde was het dat zijn kinderen en kleinkinderen, die hem allen zo nauw aan het hart lagen, elke zaterdagavond aan huis samenkwamen. Dan voelde hij zich in zijn element, dankbaar om de zichtbare vruchten van zijn jarenlange inzet voor het gezin. Zijn geloof, zonder veel theorie in daden beleefd, was voor hem als een innerlijke krachtbron die kleur en klank gaf aan zijn hele menszijn. Hij was en blijft een mens om nooit te vergeten. Hij was ook zo blij het Sakrament der ziekenzalving te mogen ontvangen, in het bijzijn van vrouw en kinderen. Heel rustig, maar met overtuigde stem zei hij daarna, kijkend naar zijn vrouw en zijn kinderen: ze zijn allemaal zo braaf. Ze zijn zo goed voor mij geweest.

We leggen hem vandaag in dankbaarheid, maar niet zonder droefheid, in de sterke en warme handen van God. Moge hij nu vanuit de verrijzeniskracht van Jezus, voor altijd deel hebben aan de vreugde van het eeuwig leven.

†

De familie
dankt voor uw aanwezigheid en gebed.

ABC-DRUK MEERBEKE - Tel. (054) 33 25 20
Begravenissen R. GALLE - Ninove