

De zon scheen,
de bloemen bloeiden,
de vogels floten
de Heer riep kom
en het werd stil ...



Gedenk in Uw gebed en vriendschap

DE HEER

René Joseph DE TANT

echtgenoot van
Lena MEGANCK

Geboren te Appelterre-Eichem op 26 augustus 1927 en overleden te Oostende op 26 mei 1990, gesterkt door de H. Sakramenten in extremis.

In de namiddag van een mooie meimaand is vader van ons heengegaan. Zonder groet of afscheid is hij naar zijn Schepper teruggekeerd.

Och, wij hebben tranen, want wij hadden onze vader lief. En dat was niet eens moeilijk. Want sterven is het enig leed dat hij ons ooit heeft aangedaan. Vooral onze moeder zal hem dagelijks en pijnlijk missen na 40 jaar gelukkig met hem geleefd te hebben.

Vader, uw naam staat voor zovele dingen. In onze jeugd heb je voor ons de dromen en nachtmerries tot hun normale proporties

teruggebracht. Nadien was je onze stootblok, onze ruggesteun, onze rustplaats.

Uw mannenwijsheid was voor ons een rijkdom die wij vroegtijdig konden veroveren. Je hebt voor ons de schijnwaarden ontmaskerd ook die keren als we daar niet gelukkig mee waren. Jij behoevde met uw sterke geest en wil uw kinderen en kleinkinderen die graag bij u waren.

Tot weerziens vader, jij bent nu verenigd met diegene die zegt van zichzelf: «Ik ben die ben». Tot op de dag dat het grote misterie ook voor ons werkelijkheid wordt.

De families
DE TANT, MEGANCK,
KENTANE en GOESSENS,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming in hun rouw.

ABC-DRUK MEERBEKE-Tel. 054/322520

Begravenissen - Krematies Herregodts
Geraardsbergsestraat 110-112 - 9400 Ninove
Tel. 054/33 29 20