



Dankbare herinnering aan

DE HEER

Robert De Tandt

echtgenoot van Mevrouw
Georgette Haustraete

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op
13 september 1923 en godvruchtig overleden
in het A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem op
29 maart 1997, na het sacrament der
zieken ontvangen te hebben.

—
Georgette Haustraete,
kinderen en kleinkinderen,

en de families De Tandt, Haustraete,
De Ridder en Galland danken U voor de
blijken van medeleven in de rouw die hen treft.

Namis: zaterdag 3 mei 1997 om 18 uur.

Als ik ooit doodga,
verstik mij dan niet in je tranen.
Maar schep een herinnering aan mij,
niet op mijn graf,
maar in je eigen levensfeer.
Daar waar je gelukkig bent.

Als ik ooit doodga,
gedenk de goede en gelukkige dagen.
En vergeet en vergeef mijn fouten
want die hebben we allemaal.

En ik had U allen lief
en vergeet U niet bij de Heer.

Druk H. Maginet
Begr. Porrez

