

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS ! Amen.



## Bid voor de ziel

van

**SYLVIE DE TANDT**

weduwe van

**PETRUS COESENS**

geboren te Nederbrakel den 17 September 1873 en  
aldaar godvruchtig overleden, den 24 Oktober 1944,  
gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Een deugdzaam leven wordt bekroond door een  
zaligen dood.

De duurzame overledene was een brave vrouw, een  
liefderijke en goede moeder: vroom en godvruchtig,  
wijs en voorzichtig, zachtmoedig en minzaam voor  
eenieder en gansch toegewijd aan het welzijn van  
allen die haar duurzaam waren. In beproeving en  
ziekte bleef zij still, geduldig en onderworpen; met  
haar Rozenkrans in de hand bracht zij biddend vele  
uren van eenzaamheid door.

Zoo was haar leven voorzeker aangenaam aan  
God en zal zij nu het loon ontvangen dat de Heer  
heeft voorbehouden aan dezen die Hem hier op aar-  
de trouw en standvastig hebben geëerd en gediend.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, ik dank U voor  
uw genegenheid, voor alles wat gij voor mij hebt ge-  
daan. Ik verlaat U met het vurig verlangen naar  
God en naar den Hemel, eens moeten wij daar el-  
kander terug vinden. Gedenkt mij dikwijls in uw  
gebeden en ook gij, mijn duurzame bloedverwanten,  
vrienden bidt voor mij.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust,

De vier akten. 12 j afl.

Nederbrakel, Druk. Wwe O Surdiacourt

Mijnheer en Mevrouw Alfons COESENS-MEERSCHAUT en  
kinderen ;  
Mijnheer en Mevrouw Jozef GHYS-COESENS en zoon ;  
Mijnheer en Mevrouw Arthur VAN HOORDE-COESENS en  
kinderen ;  
Mijnheer en Mevrouw Remi COESENS-DE SMET ;  
Mijnheer en Mevrouw Omer DE CUBBER-COESENS en kinderen ;  
Mijnheer en Mevrouw Henri COESENS-MEERSCHAUT en  
kinderen ;  
Mijnheer en Mevrouw Victor COESENS-ROELANDT en kinderen ;  
De Familien DE TANDT, COESENS, VAN LAETHEM, DE  
TANDT ;

BEDANKEN.