

« Den vaderlandt getrouwe blijf ick tot in den doot ».



Door het geloof in Kristus ontving het eeuwig leven bij God

DE HEER

Victor DETAND

weduwnaar van Mevrouw
Maria-Emma SPITAELS,

geboren te Oprakel op 9 mei 1891 en vroom en kristelijk overleden in de kliniek St.-Franciscus te Brakel-Oprakel op 28 juni 1978, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Hij was lid van de Xaverianenbond, Erelid van de H. Hartbond, Lid van de Bond van Gepensioneerden en andere genootschappen. Oudstrijder 1914-1918 - Vereremerkt met verscheidene eretekens van moed en dapperheid.

Als een gelukkig man, eenvoudig, echt vroom en diep kristelijk, heeft Victor onder ons geleefd, gewerkt, bemind, gebeden, gerust en met zijn voituurke onder ons bewogen en lang van de schone natuur en in ruime mate van het leven genoten.

Met trots en fierheid kan men van hem getuigen dat hij het keur en de kern van een alomgekende oude familie, trouw met geest en hart heeft doorgeleefd : de kostbaarste gaven zijn kristelijk geloof, gevoed door gebed en eucharistie ; als een getrouwe, ijverige en geprezen vakman, heeft hij elke dag zingend zijn werk behartigd voor een karig loon in die tijd van toen. Altijd is hij een man van plicht geweest, eerlijk in zijn handel, minzaam en gediensstig, op en top in zijn omgang met alle mensen. Hij telde

enkel vrienden. De goedheid van hart en de oprechtheid van zijn gemoed verwierven hem ieders vertrouwen. Met onbegrensde edelmoe-digheid, altijd gastvrij, vriendelijk en boven-mate gediensstig, heeft hij zijn medemensen in nood mild geholpen. Die nooit falende goedheid en onvermoeide ijver voor het goede en schone in alle vormen welden op diep uit zijn geloof en ingeboren familietraditie. Hij vertrouwde ook ten volle op zijn hemelse moeder, die hij vele keren bezocht in Lourdes.

In zijn schone oude dag vertelde hij zo graag en fier over zijn kinderjaren : op klompen 7 km. ver naar Vloesberg om wat frans te leren ; over de 4 jaar oorlog op de eerste lijn in alle vuur en gevaar van de IJzer ; hoe hij alle familieleden en vrienden kende en begeleidde naar hun laatste rust-plaats. Zo is hij nu met de rijke oogst die God hem bood, doorheen de dood voorgoed in God geborgen.

Mijn geliefde zuster Irma en alle familie-leden en vrienden die mij hebben bijgestaan in het leven en vooral in mijn oude dag en laatst in het bejaardentehuis, blijft mij ge-denken in uw vrome gebeden.

De families DETAND-VAN DER BRUGGEN,
**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. S. Gijselincq, Oprakel