

De dood opent den rechtvaardige het eeuwig leven.

† BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer
CYRIEL DE TAVERNIER

echtgenoot van
Mevrouw ANNA GEENENS
geboren te Nukerke, de 22 September 1889
en onverwacht overleden te Ronse de 30 September
1948, bediend met het H. Oliesel.

**Vuurkruis 14-18 - Militaire Ereteken van 2^e Klas
Oorlogskruis
Ijzermedalie der Zegepraal - Herinneringsmedalie
Ridder der Orde van Leopold II met Zwaarden.**

Wakt en bidt, want gij weet niet op wat uur, uw Heer zal komen.

God is in waarheid een vader van alle barmhertigheden... en al zijn wegen zijn niets anders dan barmhertigheid. David.

Werkend en zorgend is hij door het leven gegaan — man was hij van plicht en trouw jegens zijn God, jegens zijn Vaderland, jegens zijn goede echtgenote — die in hem verliest een voortreffelijken levensgezel die met haar lief en leed mocht delen en haar troost en sterkte was, nu en zijn moest in latere levensdagen. Pijnlijk valt de scheiding en zwaar de onvoorziene beproeving, doch Gods schikkingen, hoe ze ons ook mogen toeschijnen, zijn immer vol goedheid en liefde jegens ons. Daarom bulgen we het hoofd en onderwerpen we ons met kristelijk hart aan de ondoorgrondbare raadsbesluiten zijner Voorzienigheid.

Bemide echtgenote, duurzame broeders en zusters, ik begrijp uw smart — maar ik ken ook uwe liefde tot mij. Mocht deze onsterfelijke voortleven in U door de banden van het gebed. Bidt veer voor de zaligheid mijner ziel — bijzonder des Zondags in de H. Mis.

Druk. Fourez, Ronse.

Mevrouw CYRILLE DE TAVERNIER, geboren ANNA GEENENS ;
Mijnheer en Mevrouw OCTAVE DE TAVERNIER-VANDENDAELLE ;
Mijnheer en Mevrouw OSCAR DE TAVERNIER-HENRIST ;
Mijnheer en Mevrouw MAURICE DE TAVERNIER-GERARDI ;
Mevrouw Weduwe LEON BROWAEYS-DE TAVERNIER ;
Mevrouw Weduwe HIPPOLYTE GEENENS-VERPOORT ;
Mijnheer en Mevrouw HECTOR NOTEBAERT-GEENENS ;
Mijnheer en Mevrouw HENRI GEENENS-KOKELAERE ;
Mijnheer en Mevrouw RICHARD GEENENS-BRUNIN ;
De familieën DE TAVERNIER, NOTEBAERT, GEENENS en VER-
POORT ;

Innig getroffen door de blijken van deelneming, welke gij hun hebt betoond, bied-n Ued-hun dankbetuigingen aan.