

Gelijk het de Heer behaagd heeft, zo is het geschied ; dat de Naam des Heren gebenedijd zij !



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

## **KAMIEL DE TAYE**

Echtgenoot van Mevrouw

**CLARA VAN TRIMPONT**

geboren te Geraardsbergen, de 20 Februari 1903  
en aldaar overleden de 9 Maart 1957,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden

---

Wat is toch de mens hier op aarde ! de dood loert op u op alle wegen... Nergens is men vrij van zijn verraderlijke slagen...

De dood van een rechtvaardige is het einde van de nacht en het begin van de dag, het einde van de kwelling en de ingang tot de gelukzaligheid !

Daar hij van zijn kinderjaren af altijd de Heer had gevreesd en zijn geboden onderhouden, was hij niet mistroostig, noch morde hij tegen God, omdat Hij hem door het lijden kwam beproeven.

Allen, die de geliefde overledene gekend hebben, zullen getuigen dat hij rechtvaardig en vredelievend was. Eenvoudig en dienstwillig verwierf hij de genegenheid der mensen.

Vaartwel beminde echtgenote, kinderen, kleinkind & familieleden, hebt dank voor uw verkleefde zorgen mij dag en nacht bewezen. Moge O.L.H. U vergelden voor uw genegenheid, en weigert mij nu niet het enigste wat mij nog kan helpen : een vurig gebed. — Blijft de weg der rechtvaardigheid bewandelen ; 't is het zekerste middel om een zalige dood te sterven !

## *De Familiën*

*DE TAYE,  
VAN TRIMPONT,  
BRUYLANDT,  
TASSINON,*

*zeer gevoelig aan de blijken  
van deelneming hen betoond  
bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene bieden  
U hun oprechte dank aan.*

---

Dr. Bruylandt. Lessense straat, Geraardsbergen