



DANKBAAR AANDENKEN

aan de heer

ALBERT DE TEMMERMAN

echtgenoot van mevrouw

ELVIRE ROUCKHOUT

geboren te Michelbeke op 30 juli 1909
en zacht in de Heer ontslapen te Zottegem

op 15 juni 1990,

gesterkt door het sakrament der zieken.

Lid van de Gepensioneerdenvbond van Erwetegem.

Na een lange lijdensweg is vader van ons heengegaan.

Komen en gaan is de wet van het leven, als het echter iemand is waarvan men houdt, doet het heengaan veel pijn.

Vader is steeds een harde werker geweest die zijn best heeft gedaan voor het welzijn van zijn gezin.

Zoals elk mensenleven is ook het zijne niet gespaard gebleven van lijden, maar hij heeft alles aanvaard en gedragen.

Goede echtgenote, gij zijt mijn steun en mijn troost geweest, wij waren gelukkig samen. Dank voor uw liefde en zorgen.

Beste kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en allen die mij genegen waart, dank voor uw bemoediging.

Gedenk mij in uw gebeden.

De families DE TEMMERMAN, ROUCKHOUT,
HAUSTRAETE en CANSE

danken U oprecht voor uw
gebed en medeleven.

otte