

Zalig zij die in de Heer sterven.



BID VOOR DE ZIEL VAN

**Mijnheer Albert-Ernest-Gustave**

**DE TEMMERMAN**

**Echtgenoot van Mevr. Octavie OGIERS**

Lid van verschillende Vennootschappen

geboren te Elst, de 11 juli 1912 en godvruchtig overleden te Wemmel, op 4 juli 1963 voorzien van de Heilige Sacramenten der Stervenden en versterkt van de Pauselijke Zegen.

De Heer had hem lief, daarom heeft Hij hem eproefd. Kloekmoedig, opgevoed heeft hij zijn langdurige kwellingen verdragen, verduelig en onderworpen aan Gods wil.

Hij was een man van geloof, recht van hart en godvrezend. Hij heeft voor Gods aanschijn geleefd in waarheid en rechtvaardigheid.

Duurbare echtgenote en familie, matig uw droefheid; ik tot God, het voorwerp van mijn vurigste wensen. Heb dank voor uw genegenheid, uw moed en uw liefdevolle zorgen gedurende mijn langdurige ziekte. Tot wederziens in de hemel.

Mevrouw Albert DE TEMMERMAN, geboren Octavie OGIERS  
en de familie

diep getroffen door de blijken van deelneming door U betuigd

DANKEN U