

Mijn kinderen, ik heb u al
dat geeflijk was gegeven :
mijn werkzaamheid bij dag en nacht
mijn liefde, gans mijn leven. G. Gezelle

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

Albert, Omer DE TEMMERMAN

weduwnaar van Mevrouw

BERTHA DELMOTE

OUD STRIJDER van de OORLOG 1940-1945

geboren te Zegelsem, op 21 juni 1913
en godvruchtig overleden te Ronse, op 27 juli 1983,
gesterkt door het Sakrament der zieken.

De werkmán, die op huis en arbeid past : veel
vorsten, heersend op 'aard, zijn deze koning mij
niet waard. A. Walgraeve

Zolang heeft hij gezorgd voor zijn vrouw. Pas
enkele maanden na haar heengaan is hij ze gaan
vervoegen. Zijn kinderen en kleinkinderen waren
zijn vreugde en zijn fierheid. Zeker heeft hij
reeds van God de beloning ontvangen voor het
goede dat hij hier op aarde deed.

Op U Heer heb ik gehoopt, in eeuwigheid zal ik
teleurgesteld worden. H. Ambrosius

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, volg
steeds de rechte weg die ik u voorging. Denk
veel aan mij terug en steun elkaar. Gij allen,
mijn verwanten en vrienden, bid voor mij.

HIJ RUSTE IN VREDE.

Rouwdienst Devos, Fiertelmeers, Ronse

Heer en Mevrouw Lucien DE TEMMERMAN-DE ROE en zoon,
Heer en Mevrouw Johnny PEERS-DE TEMMERMAN en dochter,
De families DE TEMMERMAN, BOCKSTAEL, DELMOTTE en
VAN DER LINDEN,

danken U voor de blijken van innige deelneming.