

Ik heb druk en weedom gevonden en den Naam
des Heeren aanroepen.

†
GEDENK IN UWE GEBEDEN
DE ZIEL VAN MIJNHEER
ALFONS DE TEMMERMAN

echtgenoot van Mevrouw
ELODIE HAESBROECK
geboren te Elst, den 7 December 1877
en er godvruchtig overleden den 21 Dec. 1947
Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de confrerie van het H. Hart
en het H. Sacrament.

Hij was een man van geloof, kweet trouwelijk zijn christelijke plichten en tot het einde zijns levens bleef hij onwankelbaar en trouw in zijn geloof, daarom zal de Heer hem vergelden als een dienaar die zijn meester tot het einde trouw heeft gediend. Hij was een voorbeeldig echtgenoot, liefdevolle en werkzame vader die zijn talrijke kinderen in vroomheid en deugd heeft opgebracht. Van God en de menschen bemind zal zijne gedachtenis in zegening blijven.

Duurbare echtgenoot, wij hadden gehoopt nog enkele jaren gelukkig met malkander te leven en te genieten van de vruchten van onzen arbeid, doch Gods wil geschiede. Geliefde kinderen, kleinkinderen, broeder en zuster, dank voor al uwe genegenheid en zorgen aan mij besteed. Weent niet over mijn heengaan, de hoop van 't eeuwig samenzijn moge U troosten en uw droefheid dragelijk maken. — Denkt dikwijls aan uw overleden vader en bidt voor mij.

Mijn Jezus. barmhartigheid! 300 dagen afl.

.....
Uitg. Van Hoever. Elst.

Mevrouw Alfons De Temmerman geboren Elodie Haesebroeck :
Mijnheer Arthur De Temmerman ;
Mijnheer en Mevrouw Hector De Temmerman-Meerschaut en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Gilbert De Vos-De Temmerman en kinderen ;
Mijnheer Charles-Louis De Temmerman ;
Mijnheer en Mevrouw Frans De Couvreur-De Temmerman en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Albert De Temmerman-De Cubber en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Theofiel De Temmerman-De Stercke en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Libert De Temmerman-Van den Doren en kinderen
BEDANKEN.