

Sterven is niet, niet als het uitgaan der slapende lichten,
Als weer de zonne in de renbane schiet.

(G. Gezelle)



**IN DE VREDE VAN KRISTUS RUSTE DE
ZIEL VAN ZIJN TROUWE DIENARES**

MEVROUW

Alma DE TEMMERMAN

Weduwe van de Heer

Leo BAUTERS

geboren te St. Blasius-Boekel op 2 mei 1890 en godvruchtig in de Heer Ontslapen te Strijpen op 8 november 1969, gesterkt door de H. Teer-spijze, sakramenten der Zieken en Pauselijke zegen "in het stervensuur".

Zij was lid van het Broederschap van de
H. Cornelius.

Een flinke vrouw ! men vindt haar niet licht,
Haar waarde is hoger dan die van juwelen !
Ze is vrijgevig voor de arme,
De behoeftige staat ze graag bij.
Haar mond is vol wijsheid,
Een vrolijke wenk ligt op haar tong.
Zo gaat ze de wegen na van haar gezin
Niet in ledigheid eet ze haar brood,
Haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig.

Deze woorden uit het boek der Wijsheid kunnen wij toepassen op de dierbare overledene.

Gelukkige kinderen, die zulke ijverige-, godsdienstige-, werkzame en voorbeeldige moeder gehad hebben.

Dankt de Heer opdat Hij U zulk een goede moeder gaf.

Nu zult gij haar aanwezigheid onder u moeten missen, toch zal beeltenis, als vroom aandenken, midden onder u blijven rondzweven.

Zij was toch zo gelukkig en fier over haar kinderen en kleinkinderen die ze met een liefdevol moederhart beminde.

Zij was toch zo overgelukkig, toen ze het eeuwfeest van onze Koninklijke fanfare St. Cecilia mocht meevieren, waar haar man Leo vele jaren de leider en bezieler was geweest.

Nu zal zij bij de Heer het loon van haar eenvoudig, maar - verdienstelijk leven mogen ontvangen.

Bemide kinderen en kleinkinderen, dank om uw warme genegenheid en vriendschap ; voor de goede zorgen die ik mocht ontvangen tijdens mijn laatste levensjaren. De Heer zal er U om lonen en zegenen. Voor U, mijn dochter, waar ik thuis was, een speciale dank !

Blijft in goede verstandhouding en vriendschap met elkander leven. Dit is mijn vurigste wens. Blijft ook mij en vader indachtig in uw gebeden en H. Missen.

Beste familieleden en vrienden ; tot een blij weerzien in het Hemels Vaderhuis !

H. Cornelius, patroon der Zieken, bid voor ons.

Bidt in deze maand voor de Gelovige Zielen.

R.I.P.

De families DE TEMMERMAN, BAUTERS,
DHAENENS en TIREZ,

zijn zeer erkentelijk voor Uw blijken van deelneming en danken U.

Uitg. H. Bauters, St. Kornelis-Horebeke.