

Wie zijn leven geeft  
voor wie hij liefheeft,  
die schiept leven uit zijn sterven. (L. Monden)

Loof de Heer om het leven van Mevrouw

## **Alma Detemmerman**

echtgenote van de Heer

**Georges Vanhelleputte**

Zij werd voor het tijdelijk leven geboren te Everbeek op 11 oktober 1905, en werd tot het eeuwig leven geroepen in de St. Vincentiuskliniek te Deinze in de volle lente op 3 mei 1980.

---

"Alleen de dingen, waarmee je sterven kan, hebben waarde om ermee te leven. En dat zijn er niet zoveel..." zo lezen we bij een onbekend auteur.

Dat creatief leven geen kwantitatief maar een kwalitatief begrip is, daarvan heeft onze overledene als echtgenote en moeder een beeld getekend of liever, naar buiten uit, eerder een silhouet, waarin zij, die haar ten gronde kenden, de échte waarden konden neerschrijven, welke haar leven vruchtbaar hebben gemaakt.

Wij blikken in deze "lente"-tijd terug: haar jarenlange liefdevolle zorg voor haar kinderen uit het onderwijs, haar inzet voor de generatie van vóór haar, haar woord van trouw tegenover haar man en haar aanhoudend begeleidingsritme voor haar zoon.

En dan begon dertig jaar terug reeds de lichamelijke beproeving, van waaruit ze een nieuwe vorm van leven schiep door haar gelovig aanvaarden en bidden en zich inweven in het patroon van de Voorzienigheid. Van uit deze optiek liet ze zich opnieuw als de graankorrel sterven om nieuw

leven te scheppen. Ze ontmoette er de Eenzaamheid - niét de ver-eenzaming - als een levenswaarde, als een beschikken over een volledig "eigen plek", veilig gewonnen en niet te ontvreemden, als een plaats van bezinning en van rust, als een ankerplaats van waaruit de tocht van haar bestaan nieuwe zin kreeg.

Zo was ze op deze pelgrimtocht niet "alleen-alleen" maar "met-twee-alleen" en "met-de-anderen-alleen". Ze lag ingebed in de boodschap van die Ander uit Nazareth.

Zo blijft ze voor ons voortleven als de moeder, die zorgvuldig blijft waken van in de gemeenschap van de heiligen.

---

Georges VANHELLEPUTTE, haar echtgenoot  
Cléry en Maria VANHELLEPUTTE-KOOLS,  
haar kinderen  
Lieve, Kristien en Wim VANHELLEPUTTE,  
haar kleinkinderen

De families :

DETEMMERMAN-DEVLEESCHAUWER  
en VANHELLEPUTTE-VAN DE PARRE

DANKEN U

VOOR UW GEBED EN MEDEVOELEN.

---

Begrav. Michels en Zonen Deinze - Tel. 86.11.14