

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer.

†

## BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffrouw

# ALMA DE TEMMERMAN

geboren te Zegelsem de 29 mei 1901 en na een kortstondige ziekte godvruchtig overleden te Oudenaarde de 29 september 1972, gesterkt door de HH. Sakramenten van de zieken en de stervenden.

---

Zij was een goede, werkzame en godsdienstige vrouw. Moedig en met volle onderwerping aan de mysterieuze beschikking van de Heer, heeft zij haar ziekte en lijden jarenlang gedragen.

Laten wij bidden dat de Heer haar loon naar werken schenke: „God, Gij alleen zijt altijd bereid U te ontfermen over ons en ons te sparen. Wij bidden U voor uw dienaar Alma. Gebied uw heilige engelen haar op te nemen en te geleiden naar het nieuwe paradijs, de hemel. Zo zal zij, die in U geloofde en op U vertrouwde, de macht van het kwaad ontgaan en delen in de eeuwige vreugde voor altijd. Door Christus onze Heer“.

Familieleden, vrienden en gij allen die mij met uw liefdevolle zorgen hebt omringd, ik dank u voor uw genegenheid en toewijding. Vergeet mij niet in uwe gebeden. Tot weerziens.

O. L. Vrouw van de Rozenkrans, bid voor mij.

De Heer en Mevr. Florent DE TEMMERMAN-COPPENS,  
Mevrouw Remi VAN DEN HAESVELDE-DE TEMMER-  
MAN, haar broeder, zuster en schoonzuster;

De families DE TEMMERMAN-DE TURCK;

**DANKEN VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-  
NEMING IN ROUW EN GEBEDEN.**