

Ik zal Zijn naam met eerbied noemen
nu hij neerdaalt in zijn graf
en z'n goedheid eeuwig roemen
die ons zulk een vader gaf.

†

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

André DE TEMMERMAN

echtgenoot van Leona VAN DEN BERGHE,

geboren te Zegelsem op 27 juni 1925 en godvruchtig overleden te Zottegem in het St.-Elisabeth-ziekenhuis op 18 april 1993, gesterkt door de HH. Sakramenten.

André was een hulpvaardige man, gekend voor zijn hulpvaardigheid en kameraadschap. Zijn leven was er een van werken en zorgen, van anderen graag helpen zolang hij kon, met veel vriendschap en goede wil. Het is een grote genade voor een mens deugdzaam ouders te hebben. God alleen kent de invloed van een goede vader op het hart van zijn kinderen. Schone gaven sierden zijn persoonlijkheid, ijverig in het goede, rechtvaardig en eenvoudig. Hij bezat de zekerheid en de rust van mensen die tevreden terugblikken over een hard leven en zorg voor de zijnen en alles waar hij verantwoordelijk was. Zijn laatste levensmaanden werden wel een kruis. Hoe moedig heeft hij dat alles gedragen, steeds opgeruimd en verzorgd door zijn lieve echtgenote Leona.

Hoe gerust en tevreden was hij regelmatig met O.-L.-Heer. ja zo is het goed! Ik ben gelukkig! Deze woorden zijn de voorsmaak van wat de Heer doet, voor hen die op Hem vertrouwen. Zo was hij ondanks zijn ziekte, een gelukkige man. Daarom mogen we op deze dierbare overledene de woorden toepassen:

« Gij waart in eenvoud rijk en groot en toegewijd aan die U dierbaar waren, vol geloof tot in het uur der dood, dit is het beeld dat wij van U bewaren ».

Beste echtgenoot, wij waren één om alles te dragen, niets was u teveel, overgroot was uw genegenheid, heb dank. Moge uw geloof u een licht zijn. In gedachtenis en gebed, in kristelijke hoop blijven we verenigd: tot weerziens bij de Heer. Mijn liefste kinderen en u mijn kleinkinderen die mijn vreugde en mijn trots waart, volgt mijn voorbeeld na. Eén zaak vraag ik u: wees goed voor moeder, wees voor haar een Steun en sterkte. Mijn beminde familie, geburen en vele vrienden, heb dank voor alles.

Vaart wel en bidt voor mij.

H. Jozef. patroon der stervenden, b.v.o.

Voor uw diep medeleven danken U:
de families:

VAN DEN BERGHE, MEERSCHAUT.

DE TEMMERMAN, DE CUBBER,

Namis: vrijdag 28 mei om 19.30 u.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel - (055) 42 26 08
Druk. Devleeschouwer & Dotselaere (055) 42 34 39