

"Het waarachtig geloof doordringt ons van de overtuiging, dat achter de tijd een goddelijke Geest werkt en dat achter het leven het Leven is".  
Maarten Luther King



Opdat hij het volle leven bereike,

**BID DE HEER VOOR**

### **ANGEL DETEMMERMAN**

geboren te Everbeek op 12 september 1888 en godvruchtig overleden te Oprakel op 21 juli 1969, gesterkt met het Sakrament van de zieken.

---

Op dé dag van de eeuw, de maan-dag, rond het uur dat Armstrong de eerste voet op de maanbodem zette en de historische woorden uitsprak : " 't Is een kleine stap voor de mens, maar een enorme sprong voor de mensheid " heeft Angel de aarde verlaten en is hij binnengedrongen in het eeuwig leven. 't Is de sprong van een schepsel naar de Schepper van aarde maan en sterren en van al wat leeft , de stap van de tijd naar de eeuwigheid. Dat is voor iedere mens de belangrijkste stap.

Voor deze eenvoudige, werkzame en gediens-ige man zijn thans alle geheimen van de maan en de ruimte opgehelderd. Hij leeft bij God voor altijd.

Mijn goede broeder en familie heb dank voor uw gezelschap en zorgen.

Heer wij bevelen U uw dienaar Angel aan. Laat hem, nu gestorven voor de wereld, leven voor U. En wat hij tijdens zijn aardse leven uit zwakheid heeft bedreven, wil dit in uw grote barmhartigheid uitwissen. Amen.

De families **DETEMMERMAN,**  
**VAN WIJMEERSCH,**

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming in de rouw en danken U.

Uitg. R. Van der Geynst