

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
je hebt het met veel moed gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden,
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?



BERUSTEND IN GODS WIL,
NEMEN WE AFSCHIED VAN

MEVROUW

ANNA DE TEMMERMAN

echtgenote van de heer Jozef GOESSENS

geboren te Grotenberge op 18 oktober 1918 en
godvruchtig overleden in het St.-Elisabeth-
ziekenhuis te Zottegem op 17 juli 1987,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

God tekent de weg van elk mensenleven.
Hoe wankelbaar is immers het leven van de
mens, hoe broos zijn gezondheid en geluk hier
op aarde.
Niemand is ooit zeker van de dag van morgen;
dat alles beseffen wij, nu moeder te vroeg van
ons is heengegaan.

Ze was voor ons altijd het voorbeeld van stille
eenvoud en diep kristelijk geloof, en ging zo
vaak bidden voor ons, waarvoor wij haar nu
altijd dankbaar blijven. De liefde en genegenheid
van haar grote familie die haar omringde waren
voor haar een bron van dagelijks geluk, en daar
putte ze de kracht van het leven uit.

Want een dynamische, moedige vrouw is ze
altijd geweest: steeds vond ze een troostend
woord of gaf ze iemand moed als dat nodig
bleek.

Anna hield ook van een gezellig gesprek met
haar goede vriendinnen en familie, en haar
hartelijke lach zullen ze wellicht nooit vergeten.

Maar het noodlot sloeg hard toe in haar leven:
door ziekte en beproeving zijn haar laatste we-
ken getekend geworden, en dit vroegtijdig en
onverbidde afscheid valt ons zo zwaar...
Wij vragen U, Heer, de kracht om het beeld
van moeder trouw in ons hart te bewaren.

Mijn lieve echtgenoot, dank voor alles, ik bid
voor U in de hemel.

Mijn liefste kinderen, ge weet dat ik veel van
U hield, ik dank U voor uw tedere zorgen en
uw liefdevolle bekommernis aan mijn ziekbed.
Blijf mij de vreugde schenken van uw kriste-
lijk leven in eenheid, liefde en trouw.

Mijn lieve kleinkinderen, ik zorgde zo graag
voor jullie. Dank voor de kinderliefde die U
mij steeds hebt gegeven.

Beste familie en kennissen, gedenk mij in uw
gebeden.

Moge zij O. L. Vrouw en Broeder Isidoor, voor
wie zij zoveel verering had, nu ontmoeten in
de hemel.

De families: DE TEMMERMAN, GOESSENS,
DE VOS en SPELIERS

danken U voor uw aanwezigheid,
uw gebeden,
uw deelneming aan hun rouw.
