

Goedertieren Jezus, geef hem de eeuwige rust! (Lit.)

†
BID VOOR DE ZIEL

van

Arthur-Frans DE TEMMERMAN

echtgenoot van

Marie-Alida SPITAELS

geboren te St. Goriks-Oudenhove, de
27 April 1893 en godvruchtig overleden te Nederbrakel,
de 24 October 1952,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Oud-Strijder 1914-1918.

Gelukkig de mens die zijn levenswandel niet schikt naar de raad der goddelozen, maar zijn behagen vindt in de wet des Heren (Ps14-1). Zo was het leven van deze eenvoudige en brave man, goede echtgenoot en voorbeeldige huisvader. Diep gelovig en godvrezend, bleef hij onwankelbaar getrouw aan God en Kerk want zo lang hij kon, liet hij niet na nauwgezet zijn christelijke plichten van gebed en Zondagmis te vervullen. Hij be-treunde het uit de grond van zijn hart dat er zoveel mensen in zijn omgeving die christelijke plichten zozeer verzuimen.

Hij was ook een werkzaam en naarstig man want niets was hem te veel voor vrouw en kinderen: jaar in jaar uit trok hij naar verre streken om door noesten arbeid aan zijn gezin het bestaan en vooruitgang te verzekeren. Geen wonder dan ook dat hij vóór zijn jaren was versleten en in zijn gezondheid geknakt.

Dierbare Vrouw, beminde Kinderen, gij weet hoe ik gans mijn leven door gezwoegd heb. Het was mij een zoete troost in de ellendige dagen van mijn leven uw dankbare liefde te mogen ondervinden. Ik bedank U voor uw genegenheid en zorgen. Al wat ik nu van U nog verwacht en verlang is een goed gebed: Dat zal de blijvende band zijn tussen ons. Ik zeg u allen vaar-wel en tot weerziens bij O. L. Heer.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, o.u.o.
De 4 akten a. u. b.

Vandendriessche, Opv. P. De Vleeschauwer, Nederbrakel

Mevrouw Arthur DE TEMMERMAN, geboren Marie-Alida SPITAELS;
Mijnheer Firmin DE TEMMERMAN;
Mijnheer René DE TEMMERMAN;
De Familiën DE TEMMERMAN en SPITAELS,

bedanken U oprecht voor de blijken van medevoelen in hun rouw.