

Door zijn arbeid hielp hij Gods lieve schepping voltooiën, tot hij zelf voltooid, voor altijd binnenging in het Huis van zijn lieve Vader, de Schepper van alle goed.



IN DEZE OVERTUIGING  
BLIJVEN WIJ GEDENKEN

DE HEER  
**AUGUST, HERMAN  
DE TEMMERMAN**

echtgenoot van Mevrouw Clemence GUILBERT

geboren te Elst op 8 februari 1916 en  
godvruchtig overleden in het A.Z. St. Elisabeth  
te Zottegem op 26 juni 1991, gesterkt door het  
H. Sacrament der Zieken.

---

*Lid van de Bond der Gepensioneerden  
Ereteken Oud-Strijder 1940 - 1945*

---

Goede God,  
dank U om het leven van Herman.  
Hij die zo van het leven hield, is er niet meer.  
Hij was er om te werken, te plannen, mensen

te helpen en te dienen. Hij kon genieten van natuur, van mooie dingen, van vrienden, van zijn gezin en zijn kleinkind. Het valt hard te moeten scheiden van iemand die ons dierbaar is en zoveel voor ons gedaan heeft. Wij treuren om dit verlies, maar vinden troost in zijn schoon leven. Hij heeft de zware last van de arbeid, de vermoeidheid en het lijden gedragen uit liefde tot de zijnen en tot God.

Teergeliefde echtgenote, ik dank u voor uw liefde en zorg. De band der liefde die ons zo sterk verbond is door mijn heengaan niet verbroken. Wij blijven verenigd, in liefde en gebed.

Lieve kinderen en kleinkind, ik blijf jullie liefhebben, maar nu van bij de Heer.  
Blijf moeder omringen met uw liefde en hulp. Ik blijf voor u allen zorgen en blijf op u wachten tot de Heer ons weer allen samen brengt.

---

Dank voor Uw aanwezigheid, uw gebed  
en uw medeleven.

De families DE TEMMERMAN - VAN DE MERGEL  
GILBERT en PIERA.

Rouwcenter bvba Funeralia - Zwalm - 055/49.93.54