

† BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW
BERTHA DE TEMMERMAN

echtgenote van

Mijnheer REMI SCHIETECATTE

geboren te St Blasius-Boekel de 5 Mei 1887
en godvruchtig overleden te St Maria-Horebeke
de 23 December 1953

voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

Lid der confrerie van de H. Barbara

Juist vóór Kerstdag sprak de Heer tot haar : Hodie scietis.... : Vandaag nog zult ge zien met uw eigen ogen dat wat ge geloofd hebt : « Wie met Christus LIJDT, zal zich met Hem in de Hemel VERHEUGEN. »

Zo wordt de mens — gelukkig hij die 't wel verstaat! — ten allen tij nu meer, nu min, in 't vuur bedroefd mer kwelling, en van God beproefd.

Hoe klaar moet dan de ziel niet zijn, die, losgemergeld door de pijn, die uitgeladen, uitgeteerd, wordt eindelijk Gods' aanschouwen weerd.

Zo waart gij, Bertha, lijdend hier zachtmoedig reeds uw vagevier, waardoor gij, uwe maat gevuld, nu blinkt en eeuwig blinken zult !

G G.

Beminde Echtgenoot, heb innigen dank voor de jarenlange verkleefde zorgen en de oprechte troost die gij mij bracht.

Dierbare Kinderen, gij hebt mij als Engelen verzorgd. Ik dank U en zegen U, en uw eigen Kinderen. Gedenkt mij allen in uw gebeden, ook Gij beminde Broeder, Zusters en Familieleden,

Jezus, Maria, Jozef ik geef U mijn hart, mijn ziel, mijn leven.

Horebeke. druk. De Clippela

Mijnheer Remi SCHIETECATTE ;
Mijnheer en Mevrouw Prosper GOSSEY-SCHIETECATTE en Kinders
Nelly en Willy ;
Mijnheer en Mevrouw Gerard SCHIETECATTE-DE JONGHE ;
Mijnheer en Mevr. Marcel DE BOCK-SCHIETECATTE en Kind Monique ;
De Familiën DE TEMMERMAN, SCHIETECATTE, DHAENENS en VAN HERPE ;
*BEDANKEN van harte voor de bijken van
kristelijke en innige deelname hun betoond*