



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Bertha DETEMMERMAN

weduwe van de heer Jules D'HOSE

Geboren te Everbeek op 19 april 1905
en godvruchtig overleden in het
A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem
op 19 januari 2002,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Uw aanwezigheid en uw medevoelen
waren voor ons een troost,
wij danken U ervoor.
De familie.

Onze duurzame overledene Bertha, die we vandaag ten grave dragen, heeft het geluk gehad van een zeer hoge ouderdom te mogen bereiken in een goede gezondheid.

De laatste jaren waren natuurlijk wat moeilijker, maar toch was haar geluk thuis te mogen blijven, dank zij de goede zorgen van haar dochter Jacqueline en haar kleinkinderen.

Diepgelovig als ze was, verwelkomde ze de Heer bij ieder hoogdagbezoek. We zijn ervan overtuigd dat ze ook nu heel graag de Heer welkom wenste.

Bidden we nu dankbaar de Heer voor dit mooie leven en gedenken we haar in onze gebeden dat de Heer haar nu opneme ten eeuwigen leven in rust en vrede.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.
H. Jozef, patroon van de goede dood, B.V.O.

Namis op zaterdag 9 februari 2002 om
17.30 uur in de parochiekerk St.-Jozef te
Everbeek-Boven.

Rouwl. RAOUL, Brakel Tel. 055/42 24 49