

Wie in Mij gelooft zal leven,  
ook al is hij gestorven.



DANKBAAR AANDENKEN AAN  
MEVROUW

**Bertha, Maria DE TEMMERMAN**

weduwe van de Heer Isidoor VAN LIERDE,

geboren te Nederbrakel op 20 september  
1894 en godvruchtig overleden in het  
rusthome « De Samaritaan » te Maarkedal-  
Nukerke op 26 juli 1986,

voorzien van de HH. Sakramenten.

Haar hoge ouderdom was een gave, die zij dankbaar uit Gods hand aanvaardde als een beloning voor een leven, dat in al zijn eenvoud schoon en verdienstelijk was geweest. Zij kon en zij mocht in genoeglijke herinnering terugblikken op die lange rij van jaren, waarin zij het beste van zichzelf had gegeven voor het geluk van allen die haar hoe dan ook waren toevertrouwd. En nu was daar de verdiende rust, waarvan zij genoot een beetje verwonderd haast dat het zolang mocht duren, terwijl zij in het besef van dit voorrecht kracht putte om de ongemakken die nu eenmaal aan de ouderdom verbonden zijn, met gelatenheid te dragen. In de school van het leven had zij trouwens geleerd dat een mens nooit

zijn kruis ontloopt en als goede kristen wist zij dat de Heer ons juist daardoor altijd opnieuw uitnodigd om zijn volgelingen te zijn.

Dat zij nu ruste in vrede en het loon ontvangte dat de Heer zijn getrouwen heeft toegezegd : een leven waarvan de dagen niet meer worden geteld verweven als zij zijn tot een eeuwigheid en het geluk dat geen maten wordt toegemeten omdat het mateloos volmaakt zal zijn. Laten we haar ondertussen niet vergeten in ons gebed.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families DE TEMMERMAN, VAN LIERDE,  
DE LANGHE, LIEDS,

danken U voor uw blijken van  
medeleven in hun rouw.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel  
Begravenissen-Crematies RAOUL, Brakel.