

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Bertha, Maria DE TEMMERMAN

echtgenote van de Heer Prosper LODENS,

geboren te Nederbrakel op 4 februari 1903
en godvruchtig in de Heer ontslapen in het
Burgerlijk Hospitaal te Ronse op 20 mei 1982,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Na een werkzaam en lang leven is een
oprechte kristen, een dierbare echtgenote,
een lieve moeder heengegaan. Haar plaats
in onze thuis is voortaan leeg.

Zij had een warm en blij hart dat voor
iedereen liefdevol openstond. Met haar man
was het hard werken om hun gezin groot
te krijgen; maar verbonden door een echte
kristelijke liefde, leefden ze voor elkaar en
hun gezin. Steeds waren ze elkaars steun.
Als kristen heeft zij steeds gedaan wat van
haar gevraagd werd. Haar trouw aan de
zondagsplicht en later de hoogdagviering
thuis en haar regelmatig gebed waren de
uitdrukking van haar verlangen God te dienen
zoals het hoort. Vrede en rust straalt zij
nu uit van op haar sterfbed.

Nu is moeder ten hemel gevaren. Mogen
de engelen haar met blijde gezangen voor
God geleiden.

Mijn dierbare echtgenoot, ik weet dat gij
mijn heengaan zwaar aanvoelt. Ook ik was
nog liever enkele jaartjes bij U gebleven,
helaas, het mocht niet zijn. Zovele jaren
hebben we lief en leed samen gedeeld. Dank
voor uw liefdevolle zorgen en steun.

Dierbare kinderen, ik hield zoveel van U
allen. Gij waart mijn vreugde in mijn oude
dag. Vergeet mij niet en bid nog eens voor
mij.

Beste familie en bekenden, aan allen mijn
dank en tot het eewig samenzijn in Gods
Rijk.

De families

DE TEMMERMAN, LODENS,
DE LANGE, DE PRIESTER,

danken U oprecht voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begrafenissen A. Marroyen, Brakel