

Wie in mij gelooft zal leven.

Op 28 december 1969 is te St. Goriks-Oudenhove, na een rijk gevuld leven en gesterkt door het Sakrament der zieken en de Pauselijke zegen, opgenomen in de eeuwige vrede van de Heer,

MIJNHEER

Charles - Louis De Temmerman

weduwenaar van mevrouw

Maria Emma Van de Velde

geboren te St. Goriks-Oudenhove de 29 december 1877.

Lid van alle godvruchtige genootschappen



De familiën **De Temmerman,**
Van de Velde,
Lapaige en Van Herpe,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

De rechtvaardige wordt aan onheil ontruikt en gaat heen in vrede ; hij gaat op zijn rustplaats rusten, hij die de rechte weg heeft bewandeld (Is.). Zalig de doden, die in de Heer sterven; van nu af. Ja, zegt de Geest, ze zullen uitrusten van hun zorgen ; want hun werken volgen hen.

De duurzame overledene was de trouwe en eenvoudige dienstknecht des Heren. Zonder verpozen heeft hij uit Gods handen de taak aanvaard een goede vader te zijn voor zijn gezin in diepe godsdienstige overtuiging dat zijn Heer en God dat van hem verwachtte en er hem zou om belonen.

Dat heeft de Heer gedaan : na een schone hoge ouderdom heeft Hij hem bij zich in 't Vaderhuis ontboden en met volle overgave is de duurzame overledene van ons heengegaan.

Mijn goede kinderen en kleinkinderen, gedenk mij in uw gebeden, want hoe ook van mekaar gescheiden, we blijven één in de familie Gods, we blijven door ons offers en gebeden mekaar een hulp en troost.

Mijn Jezus barmhartigheid !