

Waar vriendschap en liefde zijn... daar is GOD !

IN DE VREDE VAN CHRISTUS RUSTE

DE HEER

## Charles Louis DE TEMMERMAN

weduwnaar van Mevrouw  
**ZOË HEERMAN**

geboren te St.-Martens-Lierde, op 1 september 1905 en godvruchtig in de Heer ontslapen te St.-Martens-Lierde, op 10 februari 1980, gezalfd met de H. Olie in extremis.

Gepensioneerde.

Oudstrijder 1940-1945 en drager van verschillende eretekens.



De families **DE TEMMERMAN, HEERMAN,**  
**TEERLINCK** en **VAN TRIMPONT,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van  
kristelijke deelneming en **DANKEN U.**

---

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41

Een goed mens is terug zo plots van ons heengegaan... een edel en oprecht gemoed... iemand die gaarne vrede en vreugde bracht maar intussen zonder schipperen voor zijn overtuiging vooruitkwam.

Voor zijn kinderen en kleinkinderen zal deze afgestorvene blijven als een voorbeeld van naarstige, zorgende en nooit verpozende werkkraft. Totaal heeft hij zich ingezet voor het welzijn van vrouw en kinderen.

Zonder menselijk opzicht wist hij trouw zijn godsdienstplichten te vervullen wat hem dan ook kalm en rustig liet vertrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid voor alles wat de dag van morgen zou brengen.

Duurbare kinderen, kleinkinderen, familie en geburen, ik kan U niet genoeg danken voor de genegenheid en de wederliefde die ik in zoveel attenties bij U mocht ondervinden. Bidt voor mij in deze uitvaartdienst en vooral in de Zondagmis opdat ik met moeder in de hemel weldra voor U moge ten beste spreken. Draagt zorg voor onze kleine Lodewijk, die ik met U dag na dag volgde in zijn eerste reacties en met wat een fierheid...?

En Gij vooral mijn naamgenoot en boezemvriend, vergeef het mij dat ik nu zo heel onverwacht en zonder U deze uitstap heb ondernomen. Voor deze tocht heb ik in volle vertrouwen het stuur gegeven aan Hem, die onze gezelligheid niet zal beperken tot plaats en ruimte maar ons zal samenbrengen op de plaats onze eeuwige bestemming, in **VREDE** en **VREUGDE** met allen die wij er zullen ontmoeten.

Ten paradijze voeren hem nu de engelen !