

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Bid opdat de Heer zijn eeuwige liefde
schenke aan Mevrouw

Clara-Sara Detemmerman

Echtgenote van de heer

Emiel Vandendaele

Geboren te St Korn.-Horebeke op 18 oktober 1891
en schielijk overleden te Schorisse
op 18 mei 1972.

Gesterkt door het H.Oliesel.

—
Gelijk het de Heer behaagd heeft, zo is het ge-
schied: zijn Heilige Naam zij gezegend!

Waakt en bidt, want gij kent noch dag noch uur
wanneer de dood zou komen: weest dus steeds be-
reid om vóór Gods rechterstoel te verschijnen!

Aan uw gelovigen, o Heer, wordt het leven niet
ontnomen, maar verwisseld in een beter en eeuwig
bestaan. Troost en sterkte zullen wij vinden in de
overtuiging dat God, in zijn grenzeloze barmhartig-
heid, onze dierbare overledene genadig zal zijn.

Zij was een goede echtgenote en liefderijke moe-
der, steeds bezorgd om het welzijn en de goede gang
van haar huisgezin, steeds tevreden met Gods H. Wil.
De Heer heeft haar nu verlost uit de ellende en het
lijden van het leven.

Duurbare Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen,
vaartwel; gij waart mijn kroon en mijn vreugde. Ik
dank u voor uw liefde en genegenheid, en reken op
uwe goede gebeden van iedere dag.

Maria, moeder Gods, zonder vlek ontvangen, bid
voor mij.

Heer Emiel VANDENDAELE kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen;

De familie DE TEMMERMAN-BUWEZ;

De familie VANDEDAELE-ROELANDT;

danken innig om Uw blijken
van sympathie en deelneming.

Druk. Portois Schorisse