

Uw H. Wil o Heer, geschiede op aarde als in  
de hemel.



Wij bidden voor de ziel van zaliger

MEVROUW

**CLARISSA DE TEMMERMAN**

echtgenote van

Mijnheer Theophiel DUHAUD

geboren te Sint-Goriks-Oudenhove, op 6 april 1900,  
en godvruchtig overleden  
te Zuun - Sint-Pieters-Leeuw, op 5 december 1966,  
na de liefdevolle zorgen van de Zusters  
van het Wit-Geel Kruis,  
gesterkt door het Sakrament der zieken  
en de pauselijke zegen.

Onze Vader in de hemel, uw kinderen op  
aarde zijn ten zeerste bedroefd om dit heengaan  
van iemand die ze zo gaarne zagen. Maar Uw wil  
geschiede : help ons te geloven dat niets ons  
overkomt zonder dat Gij het weet en goedvindt,  
help ons te geloven dat Gij van ons houdt, altijd;  
ook als Gij iets goedvindt dat ons pijn doet.

Heilige Moeder Gods, die vol medelijden waart  
met de smarten der mensen, wend ook Uw blik-  
ken naar ons.

Dierbare echtgenoot, kinderen en familieleden,  
ik ben U zeer dankbaar voor uw milde steun in  
mijn onbeholpenheid. Dit wil ik nog vragen :  
vergeet mij niet in uw gebeden.

H. Maria en Sint-Steven, bidt voor ons.

DRUK J. MAES, ZUUN

Mijnheer Theophiel DUHAUD,

Mijnheer en Mevrouw Leo DUHAUD-DE COCK

en zoon Richard ;

De families DE TEMMERMAN, DUHAUD, VEKEMAN

en VAN DEN HAUTE,

*danken U zeer hartelijk voor de blijken van genegenheid hen  
betoonnd bij de zware rouw die hen heeft getroffen.*