

In U, o Heer, stel ik al mijn vertrouwen.

†

Tot vroom aandenken aan de Heer

Emiel DE TEMMERMAN

weduwnaar van **Mevrouw Bertha LARNO**

echtgenoot van **Mevrouw Irma MARIJNS**

geboren te St. Maria - Horebeke op 13 april 1898 en godvruchtig overleden te Nukerke in het Rusthuis St. Samaritaan op 12 juli 1976, bediend met de H.H. Sakramenten der zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga.

Een goede vriend van ons is heengegaan, een man van diep en daadwerkelijk geloof, begaafd van geest en edel van hart. Mannelijke godsvrucht, eenvoud en oprechtheid, goedheid en gediensdigheid sierden zijn werkzaam leven, en maakten hem aangenaam aan God en aan de mensen. Wij hebben hem voor ons steeds gezien als een man, die ten zeerste bekommerd was om zijn plicht te doen, stil en bescheiden. De beproevingen in zijn leven heeft hij

verduldig verdragen, Christus' woord in-dachtig : « Wie mijn leerling wil zijn, neme zijn kruis op en volg mij...».

Moge de Heer, op wie hij steeds zijn hoop en verwachting heeft gesteld, hem opnemen in Zijn Rijk van licht en vrede.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en familie, uw liefdevolle zorgen en trouwe aanhankelijkheid zijn steeds mijn steun en sterkte geweest. Ik dank u voor al die goedheid en genegenheid. Moge de Heer ook uw troost en sterkte zijn. Door wederzijds gebed blijven wij verenigd. Tot weerzien in het Vaderhuis.

H. Amelberga, bid voor mij !

Mw Emiel De Temmerman - Marijns,
zijn echtgenote ;

Roger De Temmerman - Ockerman,
Julien Van Ceunebroecke - De Vos, kinde-
ren en kleinkind,
zijn kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkind ;

De families De Temmerman, Marijns,
Walraet, Staelens, Larno en Noterman,

danken voor uw kristelijke deelneming.

Drukk. Van Herzele - Ouden.