



DANKBAAR AANDENKEN AAN  
DE HEER

## Emiel DE TEMMERMAN

echtgenoot van  
Mevrouw Marguerite DE POORTER,

geboren te Nederbrakel op 28 december 1926  
en overleden in het Universitair Ziekenhuis  
te Gent op 13 juni 1987.  
Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken-

—  
Wanneer een mens zo plots uit het leven  
wordt weggenomen, heeft men nauwelijks de  
tijd om afscheid te nemen. Alles gaat zo  
vlug en snel voorbij, het glipt als het ware  
uit onze handen, wij kunnen onze geliefde  
niet meer vast houden. Hij gaat de weg van  
leven naar dood, waar wij hem niet meer  
kunnen volgen. En toch, op dit moment had-  
den wij nog zoveel te zeggen, te vragen en  
te weten hoe zij over vele dingen dachten.

Nu staan we allen met onze pijn, ons ver-  
driet en met de vraag, of dit nu het einde is  
of komt er nog iets na dit leven.

Onze overledene Emiel, zal ook niet gedacht  
hebben dat hij zo vlug een antwoord zou  
krijgen op die vraag. Nu hij in het andere  
leven de Heer zal ontmoeten, heeft die vraag  
voor hem een oplossing gekregen.  
Maar wij blijven daarover in het ongewisse,

of toch niet ?

Jezus heeft ons hoop gegeven toen hij tot  
zijn leerlingen zei : « In het huis van mijn  
Vader is ruimte voor velen, Ware dit zo,  
dan zou ik het u hebben gezegd, want  
ik ga heen om een plaats voor u te be-  
reiden ». (Joh. 14, 2) Aan die belofte houden  
wij ons vast, het geeft ons hoop dat dit  
leven zijn voltooiing zal krijgen bij de Vader,  
die ons en de wereld zo lief heeft gehad,  
dat het offer van zijn Zoon, voldoende was  
om in elke mens deze hoop levendig te  
houden.

Dierbare echtgenote en zoon, de laatste tijd  
hadden jullie beiden grote zorgen om mij.  
Ik dank u voor deze goede zorgen en hulp.  
Blijf nu ook voor elkaar zorgen nu ik er niet  
meer ben, maar in alles wat je doet zal ik  
aanwezig blijven.

Dierbare familie en vrienden, dank voor de  
liefdevolle attenties en bliken van genegen-  
heid. Ook ik verlaat jullie niet.

De families  
DE TEMMERMAN, DE POORTER,  
VAN WIJMEERSCH, GEENENS,  
danken U.

Namis : woensdag 8 juli 1987 om 19.30 uur.

---

Rouwleiding A. Marroyen, Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel