

Ik ben de verrijzenis en het leven : wie in mij gelooft,
al sterft hij ook, zal leven. Joan, 11, 25.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

Emma DE TEMMERMAN

echtgenote van Mijnheer

René COPPENS

geboren te Zegelsem, op 28 februari 1886 en er
schielijk overleden op Palmzondag, 10 april 1960,
gezalfd met het H. Oliesel.

Op het ogenblik dat de kristene gemeenschap van de
parochie, na de wijding der palmen, haar hulde bracht
aan Christus-Koning en haar dankbaarheid en erkente-
lijkheid uitzong in triomfgezangen, zoals het weleer
gebeurde bij de triomfantelijke intrede van Jezus in Je-
rusalem... op dat ogenblik kwam de Messias, de Ko-
ning-Verlosser tot haar om haar op te nemen in Zijn
Rijk waarin Hij door Zijn Kruis de dood heeft over-
wonnen.

Ieder jaar had de duurbare overledene de gewijde pal-
men vastgehecht boven de kruisbeelden van haar huis
en slaapkamers als een getuigenis van haar geloof en
haar gehechtheid aan Christus-Koning. Heel haar leven
stond in het teken van haar heilige overtuiging en haar
laatste dagen, de dagen van haar ziek zijn, waren als
een uitnodiging en een stille voorbereiding op de eeu-
wige ontmoeting met Christus-Verlosser en Koning in
wie zij steeds al haar vertrouwen had gesteld.

Heer, ook wij geloven in uw goedheid en uw eeuwige
liefde, niettegenstaande ons hart breekt en onze ogen
schreien om dit zo plotseling afscheid.

Duurbare echtgenoot, geliefde kinderen, ik ben voor
uw bliken van oprechte genegenheid en voor uw ge-
durige hulp zeer gevoelig geweest. Ik dank U allen en
tot weerziens in de Hemel. Gelieve de Almachtige
God ons daar te verenigen; daarvoor zullen wij blijvend
voor elkander bidden.

Ontferm U onzer, Heer, ontferm U onzer. God, wees
ons zondaars genadig.

De 4 akten.

(12 j. afl.)

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem

Heer René COPPENS;

Heer en Mevrouw Marcel VANDERBRUGGEN-COPPENS;

Heer Marc VANDERBRUGGEN;

De familiën DE TEMMERMAN, COPPENS, VANDERLINDEN en HUBO,

zijn diep gevoelig voor de bliken van deelneming
en danken U van harte.