

De dood komt als een dief in de nacht



## Bid voor de ziel

van

### FLORENT DE TEMMERMAN

echtgenoot van

### HORTENSE DE CUBBER

geboren te Nederbrakel de 27 Januari 1906 en er  
godvruchtig overleden de 22 Maart 1951.  
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.



Weer is iemand gevallen als slachtoffer van zijn arbeid. Zelfvergeten en met ijver heeft deze mens gewerkt en gewroet voor de uitbouw van zijn huisgezin. Tot op het ogenblik dat zijn krachten geheel begaven stond hij er voor in de bres. Tot op het einde gaf hij dan nog datgene wat hij kon; het goede voorbeeld en spaude hij zich in voor de goede opvoeding zijner kinderen. Omdat hij een goede en beste echtgenoot was en vader is zijn verlies dan ook zo zwaar, Nu dat hij zich gereed maakte om O. L. Heer te ontvangen in een vurige paascommunie heeft Jezus hem zelf tot Zich geroepen om eeuwig met Hem het paasfeest te vieren in de glorie van Gods heerlijkheid,

Bemide echtgenote en kinderen uw verdriet is groot, doch weest niet wanhopig. Waar mensen strijden helpt de Heer, Vindt uw sterkte in uw geloof en bidt, van uit de hemel blijf ik over u waken.

Mijn duurzame werkmakkers trekt een les uit mijn zo plots en vroegtijdig heengaan. Doet uw beste om steeds zo te leven gelijk ge in het uur van de dood wenst bevonden te worden.

Vergeet mij niet in uw gebeden.



Mevrouw Florent DE TEMMERMAN,  
geboren Hortense DE CUBBER en  
kinderen ;

De Familiën DE TEMMERMAN-DE  
CUBBER ;

Danken U van harte voor  
de bliken van oprechte  
deelneming door U betoond.

---

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt.